

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus plus
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 5-12/3/2017
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ: Γεώργιος Αριστείδου

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3/2017

Ένιωθα πολύ αγχωμένος γιατί πρώτη φορά θα ταξίδευα με αεροπλάνο και τρένο. Πριν φύγουμε για το ταξίδι πήγα στην εκκλησία και εκεί παρακάλεσα το Θεό να με βοηθήσει να πάω στο ταξίδι μου, να περάσω καλά και να γυρίσω πίσω καλά στην πατρίδα μου.

Φτάσαμε με την οικογένεια μου στο αεροδρόμιο και εκεί συναντήσαμε και τους υπόλοιπους που θα πηγαίναμε μαζί ταξίδι. Αφού αποχαιρετίσαμε τους δικούς μας, προχωρήσαμε προς τις αναχωρήσεις. Στη συνέχεια δώσαμε τα στοιχεία μας και περάσαμε από τον έλεγχο τις αποσκευές μας. Το ταξίδι ξεκινούσε και ποιος ξέρει σε τι φανταστικές περιπέτειες θα μας πήγαινε;

Το ταξίδι ήταν μεγάλο και κουραστικό. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο του Μιλάνου το οποίο ήταν τεράστιο και ήταν το διπλάσιο από αυτό της Λάρνακας. Ακολούθως πήραμε τις αποσκευές μας και πήραμε το λεωφορείο για να πάμε στον μεγάλο σταθμό του τρένου. Μας πήρε περίπου ενάμιση ώρα να φτάσουμε εκεί. Στο σταθμό του τρένου φάγαμε σε ένα εστιατόριο. Ο σταθμός του τρένου ήταν ένα τεράστιο κτήριο και το ύψος του ήταν 100 μέτρα. Μπήκαμε στο τρένο και ήμασταν σε δωμάτια που χωρούσε έξι άτομα στο κάθε δωμάτιο. Το όνομα του τρένου ήταν intercity και ήταν πολύ αργό.

Η διαδρομή ήταν φανταστική και κουραστική ταυτόχρονα. Βλέπαμε παραδοσιακά σπίτια με όμορφους κήπους, πόλεις, χωριά με σπίτια πάνω σε βουνά και πολύ μα πάρα πολύ πράσινο. Μέσα στο τρένο όλα τα παιδιά διασκεδάζαμε πάρα πολύ καθώς μιλούσαμε και αστειευόμασταν. Επιτέλους μετά από τρεις ώρες φτάσαμε στην La Spezia και μας υποδέχθηκαν και μας παρέλαβαν οι οικογένειες που θα μας φιλοξενούσαν για να πάμε στα σπίτια τους. Η οικογένεια που

με φιλοξενούσε πήρε και τις δασκάλες στο ξενοδοχείο τους. Όταν επιστρέψαμε στο σπίτι με υποδέχτηκαν όλοι με χαρά, ο Alessandro το παιδί που θα με φιλοξενούσε, ο μπαμπάς του, και η μητέρα του. Ήταν πολύ καλοί και ευγενικοί άνθρωποι και με έκαναν να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Είχε και μια μικρή αδελφή η οποία κοιμόταν. Ωρα για ξεκούραση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/3/2017

Μόλις ξύπνησα έφαγα πρωινό και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Όταν φτάσαμε εντυπωσιάστηκα με το σχολείο τους. Πήγαμε στις τάξεις και αρχίσαμε να παίζουμε. Αμέσως μετά πήγαμε να παίξουμε εκεί που έκαναν γυμναστική. Αργότερα κατευθυνθήκαμε προς στις τάξεις και σε μια αίθουσα εκείνη την ώρα, τα παιδιά είχαν διαγώνισμα επιστήμης. Μας φώναξαν και πήγαμε να μας παρουσιάσουν οι Ιταλοί. Σε λίγο πήγαμε να πλυθούμε για να φάμε. Όταν τελειώσαμε πήγαμε στην τάξη για να πάρουμε τα πράγματα μας γιατί θα πηγαίναμε στο βουνό. Μετά το πενηντάλεπτο περπάτημα, ξανά στο σχολείο για να μας παραλάβουν οι γονείς των φίλων μας. Μόλις πήγα στο σπίτι τους έκανα μπάνιο, έπαιξα μαζί με τον Alessandro και την αδελφή του και στην συνέχεια επικοινωνήσα μέσω skype με τους γονείς μου. Μετά φάγαμε και πέσαμε για ύπνο.

ΤΡΙΤΗ 7/3/2017

Μόλις ξυπνήσαμε φάγαμε και κατευθυνθήκαμε στο αρχαιολογικό χώρο του Λούνι.

Αργότερα πήγαμε στο σχολείο και μας χώρισαν σε ομάδες και έπρεπε να εργαστούμε πάνω σε ένα θέμα. Στις μία η ώρα φάγαμε και στις δύο παίξαμε ιταλικά παραδοσιακά παιχνίδια. Στις 2:45 πήγαμε στην περιοχή Σαρσάνα. Μας ξενάγησαν στο μουσείο και οι γονείς του Alessandro με κέρασαν παγωτό. Πήγαμε στο σπίτι μίλησα μέσω skype με την οικογένεια μου και φάγαμε. Μετά κοιμηθήκαμε.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3/2017

Η σημερινή μέρα ξεκίνησε όταν πήγαμε στο σχολειό. Από εκεί πήραμε το λεωφορείο για να πάμε σε ένα βουνό και περπατήσαμε μέχρι να φτάσουμε σε ένα μικρό παραδοσιακό εκκλησάκι. Χωριστήκαμε ανάλογα με τις χώρες από τις οποίες καταγόμασταν και περπατήσαμε στο μονοπάτι της φύσης. Η αίσθηση ότι βρισκόμασταν σε ένα τέτοιο τοπίο ήταν απίστευτη. Όταν τελειώσαμε τον περίπατό μας ξανακατευθυνθήκαμε στην εκκλησιά για να φάμε το μεσημεριανό μας κολατσιό. Φάγαμε και πήγαμε σε κάτι βράχια για να μας δείξουν ένα πείραμα. Πήγαμε για παγωτό το οποίο ήταν απολαυστικότατο και μετά στο σταθμό του λεωφορείου για να αναχωρήσουμε για τα σπίτια μας. Όταν φτάσαμε στο παρκινγκ μας πήραν οι γονείς. Εγώ, ο Alessandro, ο μπαμπάς και η αδελφή του, τότε, κάναμε μια επίσκεψη σε μια αεροπορική βάση, όπου εκεί δούλευε ο πατέρας του Alessandro ως πιλότος! Εκεί είδα κάτι υπέροχα ελικόπτερα. Δυστυχώς ο καιρός δεν ήταν καλός γι' αυτό δεν μπορούσαμε να διακινδυνέψουμε μια πτήση. Όπως κι αν είχε περάσαμε υπέροχα. Πήγαμε πίσω στο σπίτι του Alessandro και μοιράστηκα τα νέα μου με την οικογένεια μου.

Φάγαμε και κοιμηθήκαμε.

ΠΕΜΠΤΗ 9/3/2017

Ξυπνήσαμε φάγαμε και αρχίσαμε τις δραστηριότητες της ημέρας. Πήγαμε στο σχολειό και πήραμε το λεωφορείο για το Aquarium Genoa. Πήγαμε να πάρουμε τους δασκάλους από το ξενοδοχείο Bocca di Magra. Αργότερα όταν φτάσαμε στο ενυδρείο, χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Όταν μπήκαμε μέσα ήταν μαγευτικά! Τράβηξα πάνω από 300 φωτογραφίες γιατί ήταν καταπληκτικό το θέαμα. Σταμάτησε η ξενάγηση και τότε ξεκίνησε το σόου των δελφινιών. Ήταν τόσο ωραίο το σόου που ήθελα να μείνω εκεί. Προχωρήσαμε προς την έξοδο και πήγαμε στο εστιατόριο για να φάμε πίτσα. Κάποιοι την συνδύασαν με ένα παγωτό. Ύστερα κάναμε ένα πείραμα στο ενυδρείο. Όταν ολοκληρώσαμε το πείραμα σκορπιστήκαμε για να αγοράσουμε όποιοι θέλαμε σουβενίρ. Φύγαμε με το λεωφορείο και όταν φτάσαμε πίσω μας πήραν οι γονείς τον παιδιών που μας φιλοξενούσαν. Πήγαμε στο σπίτι

,φάγαμε, επικοινωνήσα στο skype με τους γονείς μου και πέσαμε για ύπνο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3/2017

Έκτη μέρα του προγράμματος. Ξυπνήσαμε το πρωί και φάγαμε πρωινό. Τελευταία μέρα που θα πηγαίναμε στο σχολείο και θα φυτεύαμε κάποια φυτά. Τα φυτά αυτά θα είχαν συμβολικό σκοπό: τα λουλούδια συμβόλιζαν την ομορφιά και τα δέντρα την φιλία. Αμέσως μετά φάγαμε το σάντουιτς μας και παίξαμε ένα παιχνίδι. Χωριστήκαμε σε ομάδες ώστε να παίξουμε. Η δική μου ομάδα είχε θέμα «εισαγωγές και εξαγωγές». Τα πήγαμε πραγματικά πολύ καλά!! Ακολούθησε η ώρα του φαγητού. Στην συνέχεια και αφού είχαμε τελειώσει το παιχνίδι μας ανταλλάξαμε τηλέφωνα. Εκείνη την στιγμή όλοι ορμίσανε πάνω μου σαν γεράκι και μου ζητούσαν το τηλέφωνό μου. Ένιωθα σαν θήραμα ανάμεσα τους! Ακολούθως πήγαμε ξανά στον κήπο για άλλη μια εργασία - παιχνίδι. Ύστερα έπρεπε να παρουσιάσουμε το υλικό μας.

Λίγο αργότερα μας διοργάνωσαν ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι το οποίο ήταν πολύ ωραίο, αλλά μας υπενθύμισε ότι σύντομα θα φεύγαμε και να επιστρέψουμε πίσω στην Κύπρο.

Όταν επιστρέψαμε το βράδυ στο σπίτι, φάγαμε , παίξαμε λίγο και κοιμηθήκαμε.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3/2017

Το πρωινό ξύπνημα ήταν εύκολο. Φάγαμε με την οικογένεια του Alessandro και ετοιμαστήκαμε για να πάμε οικογενειακώς κάπου που θα μου έκαναν έκπληξη. Ανυπομονούσα να μάθω επιτέλους που θα πηγαίναμε. Μετά από περίπου μια ώρα, με χαρά αντίκρισα ένα πανέμορφο θέαμα. Η έκπληξη ήταν ότι πήγαμε στον πύργο της Πίζας στην πόλη Πίζα. Ήταν ένας πανέμορφος πύργος, που μου έκανε πολλή εντύπωση γιατί έγερνε προς τα πλάγια, δηλαδή δεν ήταν ίσιος σαν τα συνηθισμένα κτήρια. Αγόρασα πολλά σουβενίρ από τα μαγαζιά που υπήρχαν εκεί. Βγάλαμε πολλές φωτογραφίες για να θυμόμαστε εκείνη την επίσκεψη. Μετά πήγαμε στο ΙΚΕΑ όπου φάγαμε ιταλική πίτσα. Όταν φύγαμε από την Πίζα γυρίσαμε στο σπίτι και έπρεπε να ετοιμάσω τις βαλίτσες μου, γιατί θα

πηγαίναμε στον σταθμό του τρένου, για να πάμε στο Μιλάνο. Αφού αποχαιρέτησα την οικογένεια που με φιλοξενούσε και φτάσαμε στον σταθμό, ξεκινήσαμε όλη η κυπριακή αποστολή για το Μιλάνο. Η διαδρομή με το τρένο ήταν πολύ κουραστική αλλά ταυτόχρονα ευχάριστη. Μετά από 3 ώρες ταξίδι φτάσαμε στο Μιλάνο. Από την σταθμό του τρένου πήραμε το λεωφορείο για να πάμε στο ξενοδοχείο που θα διαμένναμε το βράδυ. Όταν φτάσαμε ήταν ήδη πολύ αργά και κοιμηθήκαμε αμέσως.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/3/2017

Ήταν η τελευταία μας μέρα στην Ιταλία. Ξυπνήσαμε από πάρα πολύ νωρίς, στις 5:30 το πρωί, ετοιμαστήκαμε και αναχωρήσαμε για το αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο είχαμε την ευκαιρία να αγοράσουμε μερικά πράγματα και φαγητό. Στις 8:30 ήταν η πτήση μας και χρειάστηκε περίπου 4 ώρες μέχρι να φτάσουμε στην Κύπρο. Οι οικογένειες μας, μας υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά και συγκίνηση! Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ:

Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι. Ειδικά όταν ταξιδεύεις σε μια πανέμορφη χώρα σαν την Ιταλία! Είδαμε πολλά καινούρια πράγματα και αξιοθέατα, γνωρίσαμε τους φιλόξενους ανθρώπους και την κουλτούρα τους, δοκιμάσαμε νέες γεύσεις, κάναμε νέους φίλους, απολάυσουμε το θέαμα, περάσαμε ΥΠΕΡΟΧΑ!! Ήταν αρκετά κουραστικό το ταξίδι αλλά δεν θα το άλλαζα με τίποτα!!

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ:

Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία και νιώθω πολύ τυχερός που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία!!! Ένιωσα χαρά, ικανοποίηση και ενθουσιασμό για τα μέρη που επισκέφτηκα, αγωνία και λίγο φόβο γιατί ήταν το πρώτο μου ταξίδι, ευχαρίστηση γιατί πέρασα υπέροχα. Σίγουρα θα το επαναλάμβανα αν μπορούσα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus plus
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 5-12/3/2017
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ: Υβόννη Συμεωνίδου (Στ'2)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3/2017

Την προηγούμενη νύχτα δεν πολυκοιμήθηκα, σκεφτόμουν συνέχεια όλα όσα μας περίμεναν, την οικογένεια που θα με φιλοξενούσε, τις παρουσιάσεις, τα αγγλικά μου... Δεν φοβόμουν, ανυπομονούσα περισσότερο. Με συμβούλευσαν όλοι, παππούδες, γιαγιάδες και γονείς να είμαι υπεύθυνη και προσεκτική, αλλά εγώ σκεφτόμουν μόνο ότι ονειρευόμουν αυτό το ταξίδι από την πρώτη δημοτικού... Μιλούσα πολύ καιρό με τη Ρεμπέκα μέσα από το viber και ένιωθα ότι τη γνώριζα πολύ καλά, ένιωθα πως θα αγκαλιαζόμασταν αμέσως μόλις θα αντίκριζε η μια την άλλη.

Φορτώσαμε τη γεμάτη κεραστικά και δώρα βαλίτσα μου και συναντηθήκαμε στο σπίτι της κ. Φρόσως. Χάρηκα πολύ όταν αντίκρισα τη φίλη μου τη Φρόσω. Συνδεθήκαμε πολύ τις τελευταίες μέρες καθώς ετοιμάζαμε τις παρουσιάσεις μας. Στο αεροδρόμιο συναντήσαμε και την υπόλοιπη ομάδα. Βγάλαμε τις καθιερωμένες φωτογραφίες αποχαιρετισμού και περάσαμε την πύλη. Το ταξίδι μόλις άρχιζε!

Περάσαμε πάνω από τις Άλπεις και προσγειωθήκαμε στο αεροδρόμιο Malpensa στο Μιλάνο. Άλλος αέρας, συνωστισμός, τρένα, καλοντυμένος κόσμος. Μας μιλούσαν στα ιταλικά κι εμείς δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Το τρένο για τον σταθμό La Spezia ήταν υπερσύγχρονο και ταχύτατο. Χαζεύαμε στη διαδρομή έξω από το παράθυρο το πανέμορφο Μιλάνο.

Μετά από συνολικά δώδεκα ώρες ταξίδι, φτάσαμε στον προορισμό μας. Ξεχώρισα από μακριά τη Ρεμπέκα. Χαμογελούσε και φορούσε τα καλά της. Με αγκάλιασε ζεστά και πραγματικά χαρήκαμε πολύ και οι δυο μας. Η μαμά της με υποδέκτηκε σαν παιδί τους και ο

αδερφός της μου θύμιζε τόσο τον αδερφό μου, τον Κωνσταντίνο. Σαν να έφτασα σπίτι μου, στο Castelnuovo... Απλά κι ανθρώπινα... Η κ. Ντανιέλλα αστειεύταν συνέχεια και μου έλεγε ότι κουβάλησα μαζί μου ολόκληρη υπεραγορά. Αυτή η βαλίτσα μου ήταν το θέμα της ημέρας τελικά, από τα πειράγματα της κ. Ελένης μέχρι τα αστεία της κ. Ντανιέλλας...

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/3/2017

Το επόμενο πρωί, ξυπνήσαμε με ευχές και δώρα για Χαρούμενα Γενέθλια! Η Ρεμπέκα γιόρταζε τα εντέκατά της γενέθλια! Όταν φτάσαμε στο σχολείο, ομάδες παιδιών από όλες τις χώρες του προγράμματος φορούσαν τις χειροποίητες κάρτες με τα ονόματά τους στο λαιμό και έμπαιναν χαρούμενοι στα παιχνίδια γνωριμίας. Όλοι ήταν πολύ φιλικοί και ευγενικοί. Με τη Ρεμπέκα δέσαμε αμέσως. Το σχολείο ήταν πολύ καθαρό και στολισμένο, οι δάσκαλοι φιλοξενοι και εξυπηρετικοί.

Αφού γευματίσαμε στην καντίνα του σχολείου, παραδοσιακά τორτελλίνια, ξεκινήσαμε για τον Βοτανικό Κήπο με τα πόδια. Μας μίλησαν για ενδημικά είδη φυτών, θάμνων και δέντρων, και μαζί με την ομάδα μας ετοιμάσαμε σχέδια με κολλάζ φύλλων.

Το απόγευμα πήγαμε μαζί με τη Ρεμπέκα στο μάθημα μπαλέτου και ειλικρινά το λάτρεψα! Το βράδυ συναντήσαμε την οικογένειά της, θείες, θείους, γιαγιάδες, στη τοπική pizzeria όπου δοκίμασα τη διάσημη round pizza! Φρέσκια, παραδοσιακή, ιταλική πίτσα!

ΤΡΙΤΗ 7/3/2017

Η μέρα μας ξεκίνησε στον αρχαιολογικό χώρο της Lunì. Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και μας μοίρασαν χάρτες. Η ξενάγηση έμοιαζε με κυνήγι θησαυρού, όπου έπρεπε να ανακαλύψουμε τα ερείπια του χωριού, της εκκλησίας, των βωμών και του αμφιθεάτρου της Lunì. Εντυπωσιάστηκα από τη χωρητικότητα του αμφιθεάτρου που έφτανε τους 1000 θεατές. Ο χώρος ήταν αφιερωμένος σε τοπική θεά, από την οποία πήρε το όνομά της η περιοχή.

Εντυπωσιάστηκα από ένα άγαλμα δύο μέτρων, το οποίο είχε διάφορα κεφάλια ανάλογα με τη βασίλισσα που κυριαρχούσε σε κάθε περίοδο. Γελάσαμε όταν μάθαμε πως η πίτσα θεωρούνταν το φαγητό των φτωχών στα παλιά χρόνια, που έφτιαχναν οι εργαζόμενες γυναίκες με ένα κομμάτι ζυμάρι, ελιές και χόρτα. Η ντομάτα δεν ήταν γνωστή πριν από τις Μεγάλες Ανακαλύψεις. Εμείς γευματίσαμε στην καντίνα ψάρι σε μπαλίτσες και μετά, χωριστήκαμε σε ομάδες εργασίας με σκοπό να εξετάσουμε τα προϊόντα της ελιάς. Η δική μας εργασία είχε θέμα τα προϊόντα ομορφιάς της ελιάς. Ανταλλάξαμε διάφορες ιδέες και τελικά όλοι αποφάσισαν να ακολουθήσουμε τη δική μου εισήγηση, κάτι που μου ανέβασε πολύ το ηθικό.

Στις τρεις φύγαμε για Sarzana, ένα μεσαιωνικό κάστρο, που λειτουργούσε διαδραστικά αποκαλύπτοντας πληροφορίες που αφορούσαν στα βασιλικά συμπόσια, τα βασιλικά κτήματα, τις φυλακές, την καθημερινότητα του κάστρου μέσα από διαδραστικούς πίνακες, κλειδαρότρυπες και σκοτεινά υπόγεια.

Το βράδυ η κ. Ντανιέλλα έψησε ιταλο-κυπριακό μπάρμπεκιου και φάγαμε μπρουσκέτες με χαλλούμι, παραδοσιακά ιταλικά λουκάνικα, στέικ και λαχανικά, απολαύσαμε κυπριακό καφέ και φράουλες με περατίτικο ροδόσταγμα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3/2017

Ημέρα της γυναίκας! Ηλιόλουστη μέρα! Το περίμενα πώς και πώς να φτάσει αυτή η μέρα, για να επισκεφτούμε τα πολύχρωμα σπιτάκια της Cinqueterre! Ξεκίνησε όμως με πολύ περπάτημα, τόσο που κόπηκαν τα παπούτσια μου. Σκαρφαλώσαμε σε δύσβατα όρη και περπατήσαμε ανάμεσα σε αμπελώνες και ξύλινους ιταλικούς φράχτες. Γευματίσαμε με προσούτο και ιταλικό τυρί κοιτάζοντας από ψηλά το πολύχρωμο και όμορφο χωριό του Riomaggiore! Πλάι στο κύμα ειδικός βιολόγος θαλάσσιας ζωής μας μίλησε για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα αναφέροντας πολλά κοινά είδη με της Κύπρου, όπως η ποσειδώνια, το σαλάχι, η πέστροφα, η τσιπούρα κ.α. Ενθουσιάστηκα πολύ με τους γλάρους στο λιμάνι και ήθελα να φέρω έναν μαζί μου. Τελικά ικανοποιηθήκαμε με τα μαγνητάκια από το

κατάστημα για σουβενίρ και εγκαταλείψαμε την ιδέα με τους γλάρους...

ΠΕΜΠΤΗ 9/3/2017

Ο ωραίος καιρός συνεχίζεται και ταιριάζει πολύ με μια βόλτα στο μεγαλύτερο ενυδρείο του κόσμου! Περάσαμε μέσα από ένα γυάλινο τούνελ παρατηρώντας χιλιάδες ψάρια να κολυμπούν γύρω μας, ακόμα και χοντρούς ιππόκαμπους! Τα δελφίνια επιδεικνύοντας τις ακροβατικές τους φιγούρες έτρωγαν σαρδέλες από το χέρι του εκπαιδευτή τους. Ποιος θα φανταζόταν μάλιστα, ότι θα γνωρίζαμε τον καρχαρία-Ντόναλντ Ντακ με τη στραβή μύτη! Προς έκπληξη πληροφορήθηκα από τον βιολόγο θαλάσσιας ζωής ότι οι καρχαρίες δεν τρέφονται με ανθρώπινο κρέας. Μας προσκάλεσε μάλιστα, να κολυμπήσουμε μαζί με τα πιράγκας που είχαν πολύ ελκυστική εμφάνιση, αλλά αρνηθήκαμε ...ευγενικά! Η τέλεια μέρα έκλεισε με γεύμα σε μια πιτσαρία δίπλα στο Ενυδρείο!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3/2017

Την τελευταία μέρα, συγκεντρωθήκαμε στο γυμναστήριο του σχολείου και παίξαμε παιχνίδια γνωριμίας από κάθε χώρα του προγράμματος. Εμείς δείξαμε στους άλλους πώς παίζεται το «αυγά αυγά πουλώ τα» και μάθαμε πώς παίζεται το «αγαπάς τον γείτονα σου;» από την Ελλάδα.

Μετά, συγκεντρωθήκαμε σε ομάδες εργασίας και ετοιμάσαμε τις τελικές μας παρουσιάσεις για το κλείσιμο των εργαστηρίων. Αφού συγκεντρώθηκαν οι γονείς των μαθητών άρχισαν οι παρουσιάσεις. Η ομάδα μας ετοίμασε τη θαλάσσια βιοποικιλότητα συγκρίνοντας τα διάφορα θαλάσσια είδη κάθε χώρας και βρίσκοντας τα κοινά τους στοιχεία. Παρότι η Ρεμπέκα ήταν άρρωστη, με ενθάρυνε από τη θέση της την ώρα που μιλούσα και με χαιρετούσε. Παρακολουθήσαμε επίσης, παρουσιάσεις που αφορούσαν τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, είδη προς εξαφάνιση, φαγητά και συνταγές, εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων, αρχαιολογικοί χώροι και κάστρα. Στο τέλος, σε μια όμορφη τελετή, μας μοίρασαν τα

διπλώματα συμμετοχής και μας κέρασαν φαγητά από όλες τις χώρες. Μαζεύοντας τα πράγματά μου από το σχολείο μετά την τελετή, ένιωσα μια μελαγχολία και η φίλη μου δάκρυσε διαπιστώνοντας ότι φτάσαμε στο τέλος...

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3/2017

Η μέρα παρότι είχε πολλές βόλτες στα καταστήματα, είχε πολύ μελαγχολική διάθεση, μιας και η Ρεμπέκα έκλαιγε συνεχώς και με παρακαλούσε να μείνω μαζί της. Έκλαιγα κι εγώ γιατί περάσαμε μια εβδομάδα σαν αδερφές, στο ίδιο δωμάτιο, τόσο αγαπημένες. Σκεφτόμουν ότι μοιάζανε τόσο πολύ οι οικογένειές μας με τις καθημερινές συνήθειες, τα γέλια και τον τρόπο ζωής, τα γούστα στο φαγητό, ώστε θα μπορούσαν να ήταν πραγματικά συγγενείς μας... Τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι κι όταν μου χάρισε ένα μενταγιόν φιλίας, το οποίο μοιράσαμε, καθώς και ένα μπλουζάκι με μια φωτογραφία που είχαμε βγάλει μαζί την Τρίτη, αγκαλιασμένες και χαμογελαστές. Αγκαλιαστήκαμε σφιχτά ξανά στον Σταθμό του τρένου, η κ. Ντανιέλλα με φίλησε ζεστά και μπήκαμε στο τρένο για Μιλάνο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/3/2017

Το ταξίδι της επιστροφής άρχισε νωρίς το πρωί. Μέχρι το μεσημέρι είμασταν στα σπίτια μας, πίσω στην Κύπρο, με μια βαλίτσα δώρα που έστειλαν οι ιταλικές οικογένειες στους δικούς μας, μέχρι και πέστο για τη μαμά και ιταλικές ελιές για τον μπαμπά, αλλά κυρίως με μια βαλίτσα υπέροχες αναμνήσεις από εργαστήρια, εμπειρίες και πολλούς φίλους από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Μα πάνω από όλα θα ανυπομονώ να ξαναβρεθώ κοντά στην φίλη μου τη Ρεμπέκα που με καλοδέκτηκε και με αγάπησε σαν αδερφή της. Το ραντεβού μας πάντως ανανεώθηκε στην Κύπρο αυτό το καλοκαίρι!

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ:

Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα αυτό ήταν μια εμπειρία που δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Περίμενα ότι θα ένιωθα φόβο και ότι θα ήθελα να γυρίσω πίσω στην Κύπρο στην οικογένειά μου. Κι όμως, με έκανε να νιώθω ανεξάρτητη, υπεύθυνη και ώριμη. Ό,τι κι αν χρειάστηκε να αντιμετωπίσω, όπως ήταν η συμβίωση με μια άγνωστη οικογένεια, τα αγγλικά και η επικοινωνία με γέμισαν συναισθήματα ικανοποίησης και αυτοπεποίθησης για τον εαυτό μου. Η κ. Ντανιέλα συνεχώς μου έλεγε πόσο εύκολα μαθαίνω, μέχρι και ιταλικά, πόσο ώριμη είμαι και ευγενική, και με ενθάρρυνε σαν μητέρα μου. Λατρεψα τη φιλοξενία και ο χώρος, η θέα ήταν πανέμορφα. Μέσα από τα εργαστήρια, συνειδητοποίησα πόσες ομοιότητες έχουμε με μαθητές άλλων χωρών και ένιωσα πολύ περήφανη που ένα σχολείο της Κύπρου μπορούσε να σταθεί επάξια δίπλα από σχολεία μεγάλων χωρών, όπως της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας. Συνειδητοποίησα μάλιστα ότι η γλώσσα δεν αποτελεί εμπόδιο για την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων. Μου άρεσε πολύ που δουλεύαμε και σκεφτόμασταν σαν ομάδα άτομα από διαφορετικούς πολιτισμούς και με διαφορετική μητρική γλώσσα. Μάθαμε τόσα πολλά μέσα από επισκέψεις και δραστηριότητες γελώντας και διασκεδάζοντας. Το πιο σημαντικό όμως, είναι πως το όνειρο αυτό έγινε πραγματικό χάρη στην εμπιστοσύνη που με έκαναν να νιώσω οι δασκάλες μας, η κ. Φρόσω, η κ. Ελένη και η κ. Μαρία, που με έκαναν να πιστέψω ότι με έναν μαγικό τρόπο μπορούν να κάνουν τα πάντα, με ασφάλεια και οργάνωση, με αγάπη και φροντίδα, σαν να είμαστε δικά τους παιδιά. Όλοι μας, ο Γιώργος, ο Αντρέας, η Φρόσω κι εγώ!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus plus
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 5-12/3/2017

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ: Φρόσω Κνέκνα – Στ'1

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3/2017

Ξυπνήσαμε πολύ νωρίς, από αγωνία κι ετοιμάσαμε τα πράγματά μας. Πήγαμε στο σπίτι της Κυρίας Φρόσως για να ξεκινήσουμε όλοι μαζί. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο και περιμέναμε ώσπου να μαζευτεί όλη η ομάδα. Παραδώσαμε τις βαλίτσες μας, η δική μου ήταν 18 κιλά. Αποχαιρετήσαμε τους γονείς μας. Περάσαμε από τον έλεγχο και νόμιζαν ότι είχα μεταλλικά. Καθίσαμε για φαγητό, κάναμε βόλτα στα αφορολόγητα. Ψάχναμε το Gait μας και καταλήξαμε να κάνουμε κύκλους στο αεροδρόμιο. Επιβιβαστήκαμε και ξεκίνησε η απογείωση μας. Αφού πήραμε σταθερή πορεία, ξαφνικά είδαμε ένα σύννεφο που έμοιαζε με τον καναπέ του γίγαντα από το παραμύθι του Τζακ και της Φασολιάς. Είδαμε τις Άλπεις. Κατεβήκαμε από το αεροπλάνο και αναπνεύσαμε το Μιλανέζικο αέρα. Μπήκαμε στο λεωφορείο που θα μας έπαιρνε στην στάση του τρένου. Καθίσαμε στα McDonalds για να φάμε. Ξαφνικά ο άνθρωπος της ασφάλειας μου πήρε το τσαντάκι μου και ξεκίνησε να μας μιλά Ιταλικά λέγοντάς μας ότι έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί γιατί υπήρχε η πιθανότητα να μας το κλέψουν. Η Υβόννη του είπε πως δεν καταλαβαίνουμε και επειδή δεν ήξερε αγγλικά μας έκανε νοήματα. Εκείνη την στιγμή νομίζαμε πως θα μου κλέψει το τσαντάκι μου! Ευτυχώς η κυρία Ελένη ήρθε και τα ξεκαθάρισε όλα. Μετά από όλα αυτά πήραμε το σύγχρονο τρένο για Λα Σπέζια. Ήμασταν στο τρένο 4 ώρες. Τα αγόρια κοιμήθηκαν και εμείς κοιτάζαμε από το παράθυρο. Μέτα από 12 ώρες ταλαιπωρία, βρίσκουμε τις οικογένειες στο σταθμό και ανακουφιζόμαστε. Πήγαμε στο σπίτι και κοιμηθήκαμε.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/3/2017

Αφού μπήκαμε στο σχολείο, μας έκαναν εντύπωση τα χρώματα. Ξεκινήσαμε με παιχνίδια γνωριμιά. Φάγαμε σε καντίνα με όλους

τους μαθητές. Δοκιμάσαμε παραδοσιακά τორτελίνια με κρέας. Πήγαμε στο βοτανικό κήπο περπατώντας 1 χιλιόμετρο ανηφόρα. Κάναμε κολάζ με φύλλα. Το απόγευμα πήγα σε μια υπεραγορά. Μετά πήγαμε σπίτι, έκανα μπάνιο, φάγαμε και κοιμηθήκαμε.

ΤΡΙΤΗ 7/3/2017

Η μέρα μας ξεκίνησε στον αρχαιολογικό χώρο Lunì. Περιμέναμε υπομονετικά έως ότου να μαζευτούμε όλοι. Δεν βρίσκαμε τον Αντρέα, είχε καθυστερήσει λίγο. Χωριστήκαμε σε δύο ομάδες, για λόγους μετακίνησης. Η ομάδα που ήμουν, ήταν με την Υβόννη και άλλους μαθητές. Μας είπαν την ιστορία του χώρου και είδαμε τα ερείπια του χωριού, της εκκλησίας και του αμφιθέατρου. Το αμφιθέατρο χωρούσε 7,000 θεατές. Για μεσημεριανό φάγαμε ψάρι με σχήμα μπαλίτσας και καρότα. Δεν μπορώ να πω ότι μας άρεσαν ιδιαίτερα. Χωριστήκαμε σε ομάδες των 4 ατόμων. Η εργασία μου ήταν για αρωματικά φυτά που αποτελούσαν συστατικά σε κρέμες, οδοντόκρεμες κ.α. Το απόγευμα πήγαμε στο Μεσαιωνικό κάστρο το οποίο ήταν υπέροχα διατηρημένο! Μέσα, ακόμα και παλιό είχε την προηγούμενη τεχνολογία! Ήταν απίθανο! Αφού τελείωσε η επίσκεψη, μάθαμε πώς κλειδωθήκαμε μέσα στα τείχη του κάστρου! Περιμέναμε υπομονετικά για τον υπεύθυνο μας ανοίξει αλλά δεν εμφανίστηκε! Οι δασκάλες αποφάσισαν να καλέσουν την κ.Εμανουέλλα για να φέρει το κλειδί. Καταφέραμε να βγούμε και πήγαμε επιτέλους στα σπίτια των φίλων μας!

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3/2017

Πολύχρωμη μέρα! Το περιμέναμε πώς και πώς να πάμε στα χρωματιστά χωριουδάκια του Cinque terre. Ξεκίνησε η μέρα μας με πολύ περπάτημα. Ανεβήκαμε 3 βουνά. Ξαφνικά η Υβόννη σκουντούφλισε πάνω σε μια πέτρα και τα καημένα τα παπούτσια της κόπηκαν και ξεκόλησαν από την μέση. Αφού κατεβήκαμε μας έδωσαν οι δασκάλες μας ένα σακούλι με 2 ιταλικά σάντουιτς, 1 μπανάνα, 1 γλυκό και νερό. Το κουβαλήσαμε πάνω μας και πήγαμε σε ένα εστιατόριο που είχε παιδότοπο για να φάμε και να παίξουμε. Είδαμε την εκθαμβωτική θέα! Επισκεφθήκαμε ένα από τα 3 βουνά όπου εκεί αγναντέψαμε το Riomaggiore! Αργότερα μας ρώτησαν τι θέλαμε να κάνουμε. Να πάμε στο ναό ή σε καταστήματα για

σουβενίρ; Κύπρος και Ελλάδα πήγαμε στα σουβενίρ και αγοράσαμε δώρα για τις οικογένειές μας. Καθώς πηγαίναμε είδαμε 1 γλάρο και του δώσαμε λίγο σαντουιτς από εκείνο που μας έμεινε από το μεσημεριανό. Μόλις του ρίξαμε ήρθε όλο του το σμήνος. Είχε πολλή πλάκα!

ΠΕΜΠΤΗ 9/3/2017

Επισκεφθήκαμε το μεγαλύτερο ενυδρείο της Μεσογείου στη Γένοβα. Για να πάμε με το λεωφορείο χρειαστήκαμε 1 ώρα και 30 λεπτά. Ήταν αρκετά κουραστικό! Όμως άξιζε την ταλαιπώρια. Η ξεναγός μας είπε ότι οι καρχαρίες δεν τρώνε ανθρώπους. Λατρέψαμε όλοι τα εντυπωσιακά δελφίνια! Αργότερα πήγαμε για φαγητό απέναντι από το Ενυδρείο όπου φάγαμε πίτσα. Επιστρέφοντας στο Ενυδρείο, χωριστήκαμε σε 2 ομάδες και συμμετείχαμε σε εργαστήριο με θέμα την θαλάσσια ζωή της Μεσογείου. Περάσαμε πολύ όμορφα!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3/2017

Την τελευταία μας μέρα την περάσαμε στο σχολείο. Συγκεντρωθήκαμε στο γυμναστήριο του σχολείου για διάφορα παιχνίδια των χωρών! Εμείς τους δείξαμε το παιχνίδι «αφκά, αφκά πουλώ τα». Στη συνέχεια κάθε μαθητής πήγε σε μια ομάδα που είχε αναλάβει ένα θέμα. Η κυρία Φρόσω μας βοήθησε για την πινακίδα. Το θέμα της ομάδας μου ήταν η χλωρίδα και πανίδα. Η ώρα 5 οι γονείς των παιδιών που μας φιλοξενούσαν ήρθαν στο σχολείο για να τους παρουσιάσουμε τις πινακίδες μας που φτιάξαμε. Στην συνέχεια μας αποχαιρέτησαν. Ύστερα πήγαμε στην καντίνα για να φάμε παραδοσιακά σνακ όλων των χωρών. Την νύχτα, σχεδόν όλα τα παιδιά του Erasmus πήγαμε στην πιτσαρία για φαγητό. Περάσαμε πολύ ωραία!!!

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3/2017

Ξύπνησα η ώρα 9:00 προγευματίσαμε και μου είπε η μητέρα της Βιόλας ότι θα πάμε στην Πίζα. Εκεί υπήρχαν διάφορα μαχαζάκια. Πήρα ένα μαγνητάκι και ένα μολύβι. Το μεσημέρι φάγαμε McDonalds. Μετά πήγαμε σπίτι, ετοίμασα την βαλίτσα μου και η μητέρα της Βιόλας και εκείνη με πήραν στον σταθμό του τρένου. Συναντήσαμε τις δασκάλες μας. Όταν μαζευτήκαμε όλοι βγάλαμε

φωτογραφίες μαζί με τις οικογένειες και τους αποχαιρετήσαμε γιατί ήρθε η ώρα να φύγουμε. Μπήκαμε στο τρένο για να πάμε στο Μιλάνο. Όταν φτάσαμε, επειδή είμασταν πεινασμένοι, πήγαμε να φάμε McDonalds. Τελειώσαμε και πήραμε το λεωφορείο για να πάμε στο αεροδρόμιο. Εκεί έπρεπε να πάρουμε άλλο λεωφορείο για να πάμε στο ξενοδοχείο. Επειδή δεν ξέραμε το αεροδρόμιο και δεν ξέραμε πού θα βρίσκαμε το λεωφορείο χαθήκαμε. Ρωτούσαμε κάποιους αλλά ο ένας μας έλεγε από εκεί ο άλλος από την άλλη και μετά συνειδητοποιήσαμε ότι χάσαμε το λεωφορείο. Ξέχασα να σας πω, η κυρία Ελένη έκανε πάνω από 3 γύρους στο αεροδρόμιο μέχρι να το βρει και ένας κύριος την λυπήθηκε και πήρε τηλέφωνο στο ξενοδοχείο να φέρει λεωφορείο για να πάμε. Στο τέλος φτάσαμε. Εγώ με την Υβόννη κοιμηθήκαμε μαζί. Κάναμε μπάνιο για να ξεκουραστούμε και πήγαμε για ύπνο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/3/2017

Ξυπνήσαμε η ώρα 5 τα χαράματα ετοιμαστήκαμε και πήγαμε στο αεροδρόμιο. Προγευματίσαμε εκεί. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε την Ιταλία. Μπροστά μας ήταν μια Κύπρια και της είπαμε να μας βγάλει μια φωτογραφία. Μπήκαμε στο αεροπλάνο για την επιστροφή στην Κύπρο. Στον Giripesc φορέσαμε γυαλιά και παπιγιόν. Φτάσαμε στην Κύπρο και πήγαμε να πάρουμε γλυκά για τους συμμαθητές μας. Στην συνέχεια συναντήσαμε τους γονείς μας. Ήταν μια ωραία εμπειρία!!!