

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus plus
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 3-11/3/2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ Χρυσάνθη Παπαδοπούλου

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3/2018

Σήμερα ξύπνησα, ντύθηκα και πήγα στο αεροδρόμιο. Μόλις φτάσαμε Κρήτη βρήκε ο κάθε ένας την οικογένεια που θα μας φιλοξενούσε. Μόλις πήγαμε στο σπίτι της οικογένειας που με φιλοξενούσε με ξενάγησαν, γνωριστήκαμε και παίξαμε. Ακόμη μου γνώρισε τους συγγενείς της. Το βράδυ ετοιμαστήκαμε για ύπνο και κοιμηθήκαμε.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3/2018

Σήμερα το μεσημέρι πήγαμε στο TALOS μαζί με τα παιδιά της Κύπρου και της οικογένειες που τους φιλοξενούσαν. Παίξαμε και διασκεδάσαμε. Μόλις ήρθαμε σπίτι, παίξαμε επιτραπέζια παιχνίδια, κάναμε μπάνιο, είδαμε ταινία και κοιμηθήκαμε.

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/3/2018

Πρώτη μέρα στο σχολείο. Ξυπνήσαμε, φάγαμε, ντυθήκαμε και πήγαμε στο σχολείο. Μας καλωσόρισαν με μια μικρή εκδήλωση. Αργότερα πήγαμε σε ένα μουσείο. Όταν πήγαμε σπίτι παίξαμε ετοιμαστήκαμε για ύπνο και κοιμηθήκαμε .

ΤΡΙΤΗ 6/3/2018

Σήμερα πήγαμε σχολείο όταν ξυπνήσαμε και φύγαμε για τα λιοντάρια. Μόλις πήγαμε στα λιοντάρια μας ξενάγησε μια ξεναγός και μετά μας μίλησαν για τον χώρο που βρισκόμασταν. Αργότερα πήγαμε σπίτι παίξαμε και ετοιμαστήκαμε για ύπνο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3/2018

Την Τετάρτη πήγαμε στα Χανιά και μας ξεναγήσαν στην παλιά πόλη αργότερα φάγαμε. Πήγαμε στο Ρέθυμνο στην παραλία και σε

ένα μουσείο γεωμετρικής τέχνης. Μετά πήγαμε στα σπίτια και είδαμε ταινία και κοιμηθήκαμε.

ΠΕΜΠΤΗ 8/3/2018

Σήμερα πήγαμε στο ενυδρείο. Μόλις φτάσαμε μας άφησαν να ψωνίσουμε. Μας μίλησαν για τους ωκεανούς κάναμε πειράματα και μετά μας έκαναν ξενάγηση. Πήγαμε στο σχολείο και κάναμε δραστηριότητες. Πήγαμε στα σπίτια των οικογενειών που μα φιλοξενούσαν και ετοιμαστήκαμε για ύπνο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3/2018

Τελευταία μέρα στο σχολείο. Μόλις φτάσαμε στο σχολείο ζωγραφίσαμε και αργότερα πήγαμε σε ένα κέντρο για το αποχαιρετιστήριο πάρτι. Παίξαμε, φάγαμε μας έδωσαν δώρα. Πήγαμε στο σπίτι. Κάναμε μπάνιο, είδαμε ταινία και κοιμηθήκαμε.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3/2018

Δυστυχώς τελευταία μέρα με τις οικογένειες. Πήγαμε στα μαγαζιά. Πήρα δώρα για την οικογένεια μου και μόλις τελειώσαμε παίξαμε και είδαμε ταινία για να κοιμηθούμε.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2018

Ξυπνήσαμε από τα χαράματα. Ετοίμασα την τσάντα μου και πήγαμε στο αεροδρόμιο λυπημένοι. Φτάσαμε Κύπρο και συναντήσαμε τις οικογένειες μας. Μόλις φύγαμε από το αεροδρόμιο πήγα με την οικογένεια μου στην υπεραγορά. Πήγαμε σπίτι, μαγειρέψαμε, φάγαμε τους έδωσα τα δώρα τους και παίξαμε επιτραπέζια και το βράδυ ετοιμάστηκα για ύπνο και κοιμήθηκα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ:

Μου άρεσε πολύ ειδικά το ενυδρείο. Πέρασα καταπληκτικά. Θα ήθελα να το ξανακάνω.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ:

Χαρά, λύπη, αγωνία, στεναχώρια, συμπόνια

