

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus plus
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 3-11/3/2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3/2018

Όλη τη νύκτα δεν μπορούσα να κοιμηθώ από την αγωνία... Ξυπνώ και αρχίζω να ετοιμάζομαι στις 7 η ώρα. Βλέπω τον μπαμπά μου να κάθεται πάνω στην βαλίτσα για να κλείσει και εγώ να παρακαλώ να μην υπερβούμε τα κιλά. Στις 8 έτοιμοι για να ξεκινήσουμε για αεροδρόμιο. Είμαι τρισευτυχισμένη που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία! Φτάνουμε στο αεροδρόμιο και εκεί μας περίμεναν ο κύριος Θεράπων, η κυρία Μάγδα, η κυρία Φρόσω και η Girirec!!! Μπήκαμε στο αεροπλάνο η ώρα 10:50. Με κρατούσε μια τεράστια αγωνία, γιατί πρώτη φορά μπήκα σε αεροπλάνο. Έτοιμοι για απογείωση. ΤΕΛΕΙΑΑΑΑΑ...Βγάζαμε συνεχώς φωτογραφίες!! Φτάσαμε Αθήνα! Όλοι τρέχαμε στο αεροδρόμιο για να μην χάσουμε την πτήση! Μόλις προσγειωθήκαμε στην Κρήτη! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. Είμασταν ενθουσιασμένοι! Εγώ δεν πίστευα πως ήταν αληθινό σαν να ήταν ένα μαγικό όνειρο. Βγαίνουμε έξω και εκεί μας περιμένει μία έκπληξη. Ένα τεράστιο πανό να γράφει ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!! Μετά οι οικογένειες που μας φιλοξενούσαν μας πήραν στα σπίτια τους, αφήσαμε τις αποσκευές μας. Πήγαμε για περπάτημα στον Βραχόκηπο και στο τέλος εγώ με την Αριάννα καταλήξαμε στο σπίτι του Μάνου που φιλοξενούσε τον Στέφανο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3/2018

Ξημερώνει μια καινούρια μέρα. Για πρωινό φάγαμε English Breakfast. Μετά πήγαμε για μια ποδηλασία. Ύστερα ντυθήκαμε και πήγαμε στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου είδαμε το σιντριβάνι των λιονταριών και φάγαμε κοκοράκια (γλειφιτζούρια). Εκεί συναντήσαμε την Έλενα και τον Στέφανο. Κατόπιν πήγαμε στο Τάλος (mall) φάγαμε ιταλικό φαγητό και παίξαμε με τα ρόλερς. Μετά πήγαμε στο σπίτι, χαλαρώσαμε, παίξαμε επιτραπέζια

παιχνίδια, φάγαμε και πήγαμε για ύπνο. Η GIPIPEC απόλαυσε τέλειο υπνάκο!

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/3/2018

Σήμερα το πρωί ξυπνώ γεμάτη περιέργεια για το τι με περίμενε. Πήγαμε στο πολιτιστικό και μας έβλεπαν όλοι σαν αξιοθέατα!! Επισκεφθήκαμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης, όπου είδαμε πολλά ενδιαφέροντα εκθέματα! Μετά γυρίσαμε στο σχολείο και κάναμε 2 μαθήματα (1^ο Φυσικές επιστήμες και το 2^ο μάθημα φωτογραφίας). Ύστερα πήγαμε σπίτι και ξεκουραστήκαμε! Μιλήσαμε για τις πρώτες μας εντυπώσεις!!

ΤΡΙΤΗ 6/3/2018

Σήμερα πήγαμε στο Ηράκλειο (στην παλιά πόλη). Εκεί ήρθε μια υπεύθυνη, μας έδωσε τάμπλετ και με τη βοήθεια τους γυρίσαμε την παλιά πόλη. Μετά πήγαμε στο αρχαιολογικό μουσείο και αρχίσαμε να γνωρίζουμε τον πολιτισμό τους. Ύστερα επισκεφθήκαμε την Κνωσό κι είδαμε το παλάτι του Μίνωα που μας πήρε αρκετή ώρα για να το γυρίσουμε. Έπειτα πήγαμε σε ένα μεταλλοποιείο, όπου φτιάξαμε και εμείς κάτι από μέταλλο. Αργότερα γυρίσαμε στο σπίτι. Το βράδυ πήγαμε σε 1 ζαχαροπλαστείο συναντήσαμε και άλλα παιδιά του Erasmus και φάγαμε γλυκάκι.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3/2018

Η πιο μεγάλη μέρα έφτασε! Όταν πήγαμε στο σχολείο μπήκαμε στο λεωφορείο για να φύγουμε απευθείας χωρίς καθυστέρηση. Ξεκινάμε για Χανιά, 2,5 ώρες στο λεωφορείο. ΦΤΑΣΑΜΕ!! Αρχίσαμε ένα παιχνίδι γνωριμίας. Αφού κάναμε τον γύρο των Χανιών και πήγαμε σε 1 μουσείο και 1 καθολική εκκλησία φύγαμε για Ρέθυμνο όπου πήγαμε στο Πανεπιστήμιο για να φάμε. Μετά κάναμε μια μικρή βόλτα στο Ρέθυμνο, όπου παίξαμε στην παραλία και μετά πήγαμε στο μουσείο τέχνης. Ξαναμπήκαμε στο λεωφορείο

και φύγαμε για Κοκκίνη Χάνι. Γυρίσαμε στο σπίτι! Επιτέλους λίγη ώρα χαλάρωσης!

ΠΕΜΠΤΗ 8/3/2018

Η ημέρα του ενυδρείου έφτασε! Σήμερα επισκεφθήκαμε το ενυδρείο. Είδαμε ψάρια μικρά και μεγάλα! Παράξενα και εντυπωσιακά. Επίσης είδαμε ένα βίντεο με γέννηση χελωνών. Ήταν μαγικό. Όταν τελείωσε η ξενάγηση κάναμε ένα μικρό διάλειμμα και μετά μπήκαμε σε μια αίθουσα όπου κάναμε 2 πειράματα. Επίσης είχε διαγωνισμό φωτογραφίας και βγάσαμε όλοι φωτογραφίες για να βγούνε οι 5 καλύτερες. Πηγαίνοντας στο σπίτι ξεκουραστήκαμε και καθίσαμε να παίξουμε GENIUS. Ώρα για ύπνο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3/2018

Σήμερα δεν νιώθω πολύ καλά. Νιώθω κάτι περίεργο να με βασανίζει .Είναι η τελευταία μέρα του σχολείου...και θα κάναμε το «πάρτι» αποχαιρετισμού. ΔΥΣΤΥΧΩΣ. Πήγαμε στο πολιτιστικό για να κάνουμε τις εργασίες και την ώρα που φεύγαμε ξέχασα το τηλέφωνο μου εκεί αλλά ευτυχώς το βρήκα. Πιστεύω πως όλοι στεναχωρήθηκαν έστω λίγο που αυτό το ταξίδι τελείωνε. Όλες οι ομάδες παρουσίασαν τη δουλειά που είχαν κάνει. Χορέψαμε τραγουδήσαμε και διασκεδάσαμε. Εκεί μας έδωσαν κάποια δωράκια για ενθύμιο. Δεν θέλω να φύγω αλλά πρέπει. Μαγδαληνή, Άννα, Λυδία και Κωνσταντίνα όταν θα φεύγετε θα μας θυμηθείτε.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3/2018

Σήμερα είναι η τελευταία ολόκληρη μέρα με τις οικογένειες. Γύρω στις 10 πήγαμε για ψώνια στο Ηράκλειο. Μετά πήγαμε στον Κούλε το οποίο είναι ένα βενετικό κάστρο και ύστερα πήγαμε στο TALOS. Εκεί φάγαμε Goody's και επίσης τραγουδήσαμε ένα τραγούδι εγώ ,η Έλενα ,η Αριάννα και η Κωνσταντίνα και μας κέρασαν παγωτό οι υπάλληλοι. Κατόπιν πήγαμε στο σπίτι, βαπτίσαμε την Σπυραλένια και την Σπυριδούλα. Αγκαλιές φιλιτιά

κλάματα και να μου λένε ότι δεν θέλουν να φύγω. Έπειτα πήγαμε για ύπνο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2018

Η ώρα είναι 4:00 π.μ.. Δεν θέλω να ξυπνήσω .Φτάσαμε στο αεροδρόμιο και εκεί βρήκαμε την κυρία Μάγδα, τον κύριο Θεράπων και την κυρία Φρόσω. Αποχαιρετιστήκαμε, κλάψαμε μα πάνω από όλα περάσαμε ωραία. Αθήνα... φτάσαμε και τώρα περιμένουμε στο αεροδρόμιο. Κύπρος...μαμά...μπαμπά... σας πεθύμησα!

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ:

Ήταν ένα ταξίδι πολύ οργανωμένο. Γνωρίσαμε έναν θαυμάσιο πολιτισμό, όπου ο Μίνωας μας συντρόφευε σε ολόκληρο το ταξίδι.

Ευχαριστώ τις οικογένειες για την υπέροχη φιλοξενία, το σχολείο μου που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να ζήσω αυτό το ταξίδι και την οικογένεια μου που με στήριξε σε όλο αυτό το ονειρικό ταξίδι.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ:

Χαρά, συγκίνηση και ενθουσιασμός! Αυτά τα συναισθήματα με συντρόφευαν σε αυτό το ωραίο ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα είναι χαραγμένο βαθιά μέσα μου για πάντα. Μία εβδομάδα ζούσα ένα όνειρο και δεν ήθελα να τελειώσει .Ξυπνούσα το πρωί γεμάτη **περιέργεια** και έλεγα "τι θα κάνουμε σήμερα; "Τελείωνε η μέρα και έλεγα "γιατί τελείωσε;" Ένωσα **ευγνωμοσύνη** απέναντι στην οικογένεια που με φιλοξένησε. Επίσης εισέπραξα **αγάπη** από ανθρώπους που δεν ήξερα. Κάθε στιγμή που περνούσε **διασκέδαζα, γελούσα** και **απολάμβανα** το κάθε τι...Έδειξα όσο **ενδιαφέρον** μπορούσα και έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό. Πραγματικά ένιωσα **υπερήφανη** που εκπροσώπησα το σχολείο μου!!!

