

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus plus
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 3-11/3/2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ: Έλενα Ελευθερίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3/2018

Οι ετοιμασίες άρχισαν εδώ και βδομάδες πριν. Αγοράσαμε διάφορα μικρά δωράκια για την οικογένεια που θα με φιλοξενούσε και μερικά παραδοσιακά προϊόντα (π.χ. σιουσιούκο, χαλούμια, λουκάνικα, λούντζες και λουκούμια)

Όλα ήταν έτοιμα, η βαλίτσα μου, το διαβατήριό μου... Πήραμε το δρόμο για το αεροδρόμιο της Λάρνακας μαζί με την οικογένεια μου. Όσο πλησιάζαμε η αγωνία μου μεγάλωνε. Ανυπομονούσα να ταξιδέψω για ΚΡΗΤΗ να βρεθώ ξανά με την φίλη μου την Κωνσταντίνα. Τα συναισθήματά μου ήταν έντονα, ένιωθα χαρά επειδή περίμενα αυτό το ταξίδι και ξαφνικά σε λίγη ώρα θα πραγματοποιούσα ένα ΟΝΕΙΡΟ.

Φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Εκεί μας περίμεναν οι δάσκαλοι μας, ο κ.Θεράππων, η κ.Φρόσω και η κ.Μάγδα. Σε λίγη ώρα το αεροπλάνο θα αναχωρούσε για ΑΘΗΝΑ και μετά ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗ. Βγάλαμε φωτογραφίες. Στις 14:00 φτάσαμε ΚΡΗΤΗ. Η υποδοχή των παιδιών και των γονιών τους ήταν απίστευτα όμορφη. Μας περίμεναν κρατώντας ένα πανό που είχαν σχεδιάσει οι ίδιοι οι μαθητές όπου είχε δυο καράβια. Ένα με την σημαία της ΚΥΠΡΟΥ και ένα καράβι με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ σημαία. Όλοι εκεί χαμογελαστοί και έτοιμοι να μας υποδεχτούν με αγκαλιές και χαμόγελα. Ένιωσα πολύ όμορφα όταν τους είδα τόσο χαρούμενους να μας περιμένουν. Ξεκινήσαμε για το σπίτι της οικογένειας που θα μας φιλοξενούσε. Φτάνοντας στο σπίτι μοίρασα τα δώρα που είχα πάρει μαζί μου και αμέσως ξεκινήσαμε το παιχνίδι... Πήγαμε βόλτα. Μια κουραστική αλλά και γεμάτη ημέρα έφτασε στο τέλος!!

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3/2018

Ξυπνήσαμε και αφού φάγαμε το πρωινό μας μιλήσαμε με τα άλλα κορίτσια και κανονίσαμε να βρεθούμε με στην πλατεία του **ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ** όπου έχει ένα σιντριβάνι με πέτρινα λιοντάρια. Μοιραστήκαμε τις εμπειρίες μας, παίξαμε και μετά πήγαμε στο Τάλος ένα μεγάλο πολυκατάστημα με φαγητό και παιχνίδια. Περάσαμε πολύ ωραία όλοι μαζί!

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/3/2018

Πρώτη μέρα στο σχολείο **Κόκκινη Χάνι**. Εκεί είδαμε ένα μικρό σχολείο. Όλοι οι μαθητές και οι δάσκαλοι τους μας καλωσόρισαν με όμορφα λόγια και γλυκά χαμόγελα αφού πρώτα μαζευτήκαμε όλοι στην αυλή. Αργότερα επισκεφτήκαμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηρακλείου. Εκεί μας έκαναν μια μικρή ξενάγηση όπου είδαμε συλλογές κεραμικών και γλυπτών, νομισματική συλλογή, πίνακες. Αργότερα επιστρέψαμε πίσω στο σχολείο και παρακολουθήσαμε μάθημα φωτογραφίας. Στο τέλος μας ενημέρωσαν για ένα διαγωνισμό φωτογραφίας, έτσι όσα παιδιά ήθελαν να λάβουν μέρος σε αυτό τον διαγωνισμό έπρεπε να βγάλουν μια φωτογραφία και να βάλουν ένα τίτλο. Εγώ αποφάσισα να λάβω μέρος στον διαγωνισμό όπου και κέρδισα τη δεύτερη θέση. Κατά της 5:30 το απόγευμα τελείωσαν οι εργασίες του σχολείου και επιστρέψαμε σπίτι. Μετά πήγαμε σε ένα ζαχαροπλαστείο Σπυριδών. Εκεί βρεθήκαμε με κάποια παιδιά από το **ERASMUS+** και φάγαμε όλοι μαζί!

ΤΡΙΤΗ 6/3/2018

Δεύτερη μέρα στο σχολείο. Προγραμματισμένη εκδρομή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου στο οποίο παρουσιάζεται σχεδόν όλος ο μινωικός πολιτισμός. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε την **ΚΝΩΣΟ** μια αρχαία πόλη με το μινωικό ανάκτορα. Υπήρχε ξενάγηση στο χώρο. Στο τέλος επισκεφτήκαμε το εργαστήριο

μετάλλων. Μας εξήγησε ο κύριος που δούλευε εκεί πως φτιάχνει τα διάφορα αγάλματα από μέταλλο. Εκεί χωριστήκαμε σε κάποιες ομάδες και φτιάξαμε το δικό μας αγαλματάκι. Μας έδωσαν ένα αγαλματάκι για ενθύμιο να φέρουμε στην Κύπρο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3/2018

Η μεγαλύτερη σε διάρκεια εκδρομή της εβδομάδας προορισμός τα όμορφα Χανιά. Περπατήσαμε στα γραφικά δρομάκια στα Χανιά. Υπήρχαν πολλά καταστήματα που πουλούσαν souvenir και παραδοσιακά προϊόντα. Μου θύμισε την παλαιά Λευκωσία. Περπατώντας καταλήξαμε σε ένα πανέμορφο λιμάνι όπου γύρω υπάρχουν καφετέριες και εστιατόρια. Αφού τέλειωσε η ξενάγηση στα Χανιά μαζευτήκαμε στο λεωφορείο και πήραμε τον δρόμο για το **πανεπιστήμιο** του **ΡΕΘΥΜΝΟΥ** για να φάμε μεσημεριανό. Ακολούθως είχαμε ξενάγηση στο **ΡΕΘΥΜΝΟ**. Κατά την επιστροφή μας από τα Χανιά προς Ηράκλειο τα τοπία ήταν γεμάτα πράσινο και γύρω γύρω είχε θάλασσα. Επιστροφή στο σχολείο όπου είχαμε μάθημα Μαθηματικά στην Τέχνη.

ΠΕΜΠΤΗ 8/3/2018

Μια όμορφη εκδρομή σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ενυδρεία της Ευρώπης. Το **GRETA QUARIONYM**. Μας μίλησαν για τα ψάρια. Μας έδειξαν διάφορα ζώα όπως καρχαρίες, μέδουσες, χελώνες και διάφορα είδη ψαριών. Το βράδυ πήγαμε σε κινέζικο εστιατόριο με άλλα παιδιά και τις οικογένειες τους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3/2018

Τελευταία μέρα στο σχολείο. Όλοι ετοιμαζόμασταν για την τελετή λήξης του προγράμματος. Ασχοληθήκαμε με ενθουσιασμό με τα θέματα που επιλέξαμε εγώ **ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ**. Μας πήραν σε ένα εστιατόριο «Χαντζή» εκεί χορέψαμε, τραγουδήσαμε και παίξαμε. Επίσης παρουσιάσαμε τις κατασκευές μας στους

υπόλοιπους συμμετέχοντες . Αυτή ήταν και η τελετή λήξης. Με λύπη αποχαιρετιστήκαμε και δώσαμε υπόσχεση να κρατήσουμε επαφή όταν θα φεύγαμε. Έτσι και έγινε! Δημιουργήθηκε μια ομάδα στο viber και με αυτό το τρόπο μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Αφού τελειώσαμε από το σχολείο πήγαμε στην οικογένεια που μας φιλοξενούσε.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3/2018

Τελευταία μέρα με την οικογένεια. Πήγαμε στην λαϊκή αγορά και πήραμε φρούτα. Μετά από λίγο συναντηθήκαμε στο Κούλε με την Αριάννα και την Ελευθερία. Μέσα υπήρχαν παλιά κανόνια. Ανεβήκαμε προς την κορυφή και εκεί είδαμε από ψηλά το λιμάνι με τα καράβια. Μια ωραία θέα από ψηλά. Στη συνέχεια πήγαμε σε ένα εστιατόριο και εκεί φάγαμε. Ήμουν πολύ χαρούμενη που πέρασα τόσο όμορφα... Το βράδυ όταν ετοιμάζα τα πράγματα μου για το αεροδρόμιο είχα στεναχωρηθεί που πέρασαν τόσο γρήγορα οι μέρες και ήρθε η στιγμή όπου σε λίγη ώρα θα έφευγα...

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2018

Ξυπνήσαμε το πρωί στις 4:00 και αναχωρούσαμε από Κρήτη στις 6:30. Ετοιμαστήκαμε, βάλαμε στο αυτοκίνητο την βαλίτσα μου... Πήγαμε στο αεροδρόμιο και συναντήσαμε τους δάσκαλους μας!!! Εκεί αποχαιρετήσαμε και ευχαριστήσαμε για την υπέροχη φιλοξενία και τις όμορφες στιγμές που περάσαμε μαζί με τις οικογένειες που μας φιλοξενούσαν. Με λύπη φύγαμε για το αεροπλάνο... Πήγαμε πρώτα από την Αθήνα και μετά Κύπρο! Φτάνοντας στην Κύπρο μας περίμεναν οι γονείς μας..... Με χαρά τρέξαμε να αγκαλιάσουμε και να διηγηθούμε στους γονείς μας την μοναδική εμπειρία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ:

Όμορφες αναμνήσεις γεμάτο χαμόγελα και αστείες ιστορίες!!! Ένα τέλειο ταξίδι που άρχισε στις 3/3/2018 και πιστεύω ότι θα κρατήσει για πάντα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Κατάφερα να δημιουργήσω φιλίες από διάφορες χώρες. Εύχομαι αυτές οι φιλίες να κρατήσουν για πάντα. Επίσης εύχομαι στα κορίτσια που θα πάνε στην Μαγιόρκα να περάσουν τόσο ωραία όσο και εγώ... Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους δασκάλους που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία!!!

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ:

Χαρά, ενθουσιασμό, αγωνία, λύπη και στεναχώρια που θα έφευγα, ευχαρίστηση, ευτυχία και έκπληξη!!!