

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus plus
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 3-11/3/2018
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΟΝΟΜΑ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤ'2

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/3/2018

Το Σάββατο το πρωί πήγαμε όλοι μαζί στο αεροδρόμιο. Όταν φύγαμε και πήγαμε στην Κρήτη ήρθαν όλα τα παιδιά που θα μας φιλοξενούσαν και μας καλωσόρισαν με ένα πανό. Μετά από το ωραίο καλωσόρισμα στο αεροδρόμιο πήγαμε στα σπίτια μας. Εγώ με την οικογένεια που με φιλοξενούσε αποφασίσαμε να πάμε για ξενάγηση της περιοχής. Όταν τελειώσαμε πήγαμε στο σπίτι μας, καθίσαμε στον καναπέ και γνωριστήκαμε καλύτερα από κοντά. Στη συνέχεια μαζί με τον Μάνο αδειάσαμε την βαλίτσα μου και λίγα λεπτά αργότερα ήρθαν η Ελευθερία με την Αριάννα και την Μαρία και παίξαμε nerf. Το βράδυ πήγαμε για ένα περίπατο στο Ηράκλειο, κι όταν επιστρέψαμε πήγαμε για ύπνο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3/2018

Την Κυριακή το πρωί ξυπνήσαμε και παίξαμε λίγο ps3. Όταν τελειώσαμε το παιχνίδι μας αποφασίσαμε μαζί με την οικογένεια να πάμε στο Ηράκλειο και να συναντηθούμε στα λιοντάρια με όλες τις οικογένειες που μας φιλοξενούσαν. Κάναμε τον γύρο μας, βγάλαμε φωτογραφίες και ύστερα πήγαμε με το αυτοκίνητο στο εμπορικό κέντρο Τάλος του Ηρακλείου. Αποφασίσαμε μετά όλοι να πάμε σε ένα ιταλικό εστιατόριο να φάμε μακαρόνια και πίτσα κι εμείς τα παιδιά πήγαμε σε ένα μέρος που είχε ηλεκτρονικά παιχνίδια, απασχοληθήκαμε αρκετή ώρα, στη συνέχεια πήγαμε για φαγητό και μετά πάλι την κοπανίσαμε στα ηλεκτρονικά. Όταν τελειώσαμε κι επιστρέψαμε στο σπίτι μας, μαζί με τον Μάνο επισκεφθήκαμε λίγο πιο κάτω απ το σπίτι μας, το σπίτι της Αριάννας και της Ελευθερίας για παιχνίδι.

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/3/2018

Το πρωί ξυπνήσαμε για την πρώτη μέρα στο σχολείο. Φτιάξαμε τα πράγματά μας και την τσάντα μας και πήγαμε στον πολιτιστικό σύλλογο «Άξιον Εστίν» για το καλωσόρισμα όλων των παιδιών από όλες τις χώρες. Εκεί τα Κρητικόπουλα τραγούδησαν και χόρεψαν. Όταν τελείωσε το γλέντι, μεταβήκαμε με το λεωφορείο στο μουσείο φυσικής ιστορίας στο Ηράκλειο. Εκεί έμαθα πάρα πολλά πράγματα για την φυσική. Όταν τελειώσαμε πήγαμε στο σχολείο όπου εκεί φάγαμε το σνακ μας και στη συνέχεια χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα θα πήγαινε στην ομάδα φωτογραφίας και η άλλη στην αίθουσα με τις «δυνάμεις». Εκεί μάθαμε και φτιάξαμε πράγματα για τις δυνάμεις. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα, πήγαμε στην αίθουσα με τις φωτογραφίες. Εκεί μάθαμε διάφορα κόλπα για το πώς να βγάζουμε φωτογραφίες. Όταν τελειώσαμε ήρθαν οι γονείς να μας παραλάβουν και επιστρέψαμε στο σπίτι για ξεκούραση.

ΤΡΙΤΗ 6/3/2018

Το πρωί ξυπνήσαμε και ετοιμαστήκαμε για το σχολείο. Όταν πήγαμε στο σχολείο περιμέναμε το λεωφορείο να έρθει για να πάμε στο Ηράκλειο. Η μέρα μας περιλάμβανε μπόλικες εργασίες. Στις 10:30 περίπου κάναμε ένα μικρό διάλειμμα για το σνακ μας. Ακολούθως επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό μουσείο όπου ακούσαμε διάφορα εντυπωσιακά πράγματα, κυρίως πως συνδέονται τα μαθηματικά με τη ζωγραφική. Στο τέλος του εργαστηρίου περιηγηθήκαμε στο μουσείο. Αργότερα επισκεφθήκαμε τη Κνωσό, όπου εκεί μας μίλησαν για τα παλαιά χρόνια, πως ζούσαν οι άνθρωποι, είδαμε διάφορα πετρώματα και ζωγραφιές που έφτιαχναν οι παλαιοί. Επισκεφθήκαμε επίσης ένα εργαστήριο δοχείων το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα πολύ να ξαναπάω. Επιστρέψαμε στο σχολείο όπου μας παρέλαβαν οι γονείς και όταν φθάσαμε σπίτι γευματίσαμε και πήγαμε για ύπνο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/3/2018

Το πρωί της Τετάρτης ξυπνήσαμε και πήγαμε στο σχολείο. Από κει ήρθε το λεωφορείο και ξεκινήσαμε την εκδρομή για τα Χανιά. Φτάσαμε στα Χανιά μετά από δύο ώρες, γύρω στις 10:00. Μαζευτήκαμε όλοι στην πλατεία και σταθήκαμε σχηματίζοντας ένα μεγάλο κύκλο και με τη σειρά ένας ένας μαθητής έμπαινε στο κέντρο, έλεγε ο όνομά του και από ποια χώρα κατάγεται και σχημάτιζε μία φιγούρα. Στη συνέχεια πήγαμε σε ένα μεγάλο ναό, προσκυνήσαμε και πήγαμε σε μια καθολική εκκλησία που βρισκόταν δίπλα για να δούμε το εσωτερικό της. Όταν τελειώσαμε, μπήκαμε στο λεωφορείο και ξεκινήσαμε για το Ρέθυμνο. Πρώτα πήγαμε στο πανεπιστήμιο όπου και πήραμε το μεσημεριανό φαγητό μας. Ακολούθως πήγαμε σε ένα μουσείο ζωγραφικής κι εκεί μας μίλησαν για τη ζωγραφική και τα μαθηματικά. Περιηγηθήκαμε στο Ρέθυμνο και επιστρέψαμε στο Ηράκλειο.

ΠΕΜΠΤΗ 8/3/2018

Όταν ξυπνήσαμε, ετοιμαστήκαμε και φύγαμε για το σχολείο. Όταν φθάσαμε φτιάξαμε τις ομάδες μας και ετοιμαστήκαμε να πάμε στο ενυδρείο Ηρακλείου. Εκεί χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα πήγε σε μια αίθουσα που έκανα πειράματα και η δεύτερη ομάδα όπου βρισκόμουν εγώ κι ο Μάνος πήγαμε για να δούμε τα ψάρια. Εκεί είδαμε τον Νέμο, την Ντόρη, καρχαρίες, κάβουρες, τσιπούρες, πλακτόν και διάφορα άλλα ωραία ψάρια. Όταν τελειώσαμε πήγαμε στην αίθουσα με τα πειράματα κι εκεί ενθουσιάστηκα γιατί κάναμε διάφορα πράγματα και δραστηριότητες. Στο τέλος, επιστρέψαμε στο σχολείο, όπου και γευματίσαμε. Πήγαμε και σε ένα εργαστήριο μαθηματικών όπου παίξαμε ένα παιχνίδι που το λένε «Evolution of the earth».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/3/2018

Όταν πήγαμε στο σχολείο, ξεκινήσαμε μια εργασία, όπου πήραμε ένα μεγάλο χαρτόνι στο οποίο κολλήσαμε πάνω και γράψαμε σε κάθε εικόνα τι δύναμη είναι. Μας έδωσαν τροχούς και ξύλα για να φτιάξουμε αυτοκινητάκια. Μετά που τελειώσαμε το σνακ μας πήγαμε σε ένα εστιατόριο εκεί δίπλα για την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση. Ακολούθησαν χοροί και το δικό μου τραγούδι. Φάγαμε, παίξαμε και ανεβήκαμε στη σκηνή για τον αποχαιρετισμό όπου μας έδωσαν αναμνηστικά δωράκια. Το απόγευμα πήγαμε σε ένα φούρνο για γλυκό και σε ένα πάρκο για παιχνίδι. Πέρασαμε υπέροχα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/3/2018

Με πιο ελεύθερο πρόγραμμα το Σάββατο, αφού ξυπνήσαμε, παίξαμε ps3 με τον Μάνο και μετά πήγαμε στο Ηράκλειο για μια βόλτα. Εκεί συναντήσαμε τον Μιχάλη με τον Ματέο, μιλήσαμε, γελάσαμε και παίξαμε. Πήγαμε και στο κάστρο του Κουλέ όπου κι εκεί συναντήσαμε την Αριάννα με την Ελευθερία και την Κωνσταντίνα με την Έλενα. Τα κορίτσια μας παρουσίασαν το τραγούδι μου σε καινούργια διασκευή. Όταν επιστρέψαμε στο σπίτι μας επισκέφθηκαν η Αριάννα με την Ελευθερία όπου παίξαμε με τα ποδήλατα και πήγαμε στο πάρκο. Τελευταίο βράδυ, φτιάξαμε βαλίτσες και ξαπλώσαμε νωρίς για ύπνο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2018

Χαράματα της Κυριακής και ξεκινάμε για το αεροδρόμιο και την επιστροφή μας στην Κύπρο. Στο αεροδρόμιο βγάλαμε όλοι μαζί φωτογραφίες, φιληθήκαμε, αγκαλιαστήκαμε και αποχαιρετιστήκαμε. Οι πτήσεις μας ήταν πολύ καλές, φθάσαμε στην Κύπρο όπου μας υποδέχθηκαν οι γονείς μας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ:

Μου άρεσαν οι επισκέψεις που κάναμε στα αξιοθέατα της Κρήτης, οι νυκτερινές βόλτες με τις άλλες οικογένειες, τα παιχνίδια που παίζαμε με τους φίλους που γνώρισα και όλες τις αναμνήσεις μου στην Κρήτη.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ:

Μου άρεσε πάρα πολύ η εκδρομή, είμαι πολύ χαρούμενος που είχα αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να την ξαναζήσω και θα ήθελα να επισκεφθώ ξανά την Κρήτη και όλους αυτούς τους φιλόξενους ανθρώπους που γνώρισα. Είμαι κατενθουσιασμένος!!!!