

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

16 – 22 ΜΑΙΟΥ 2016

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/5/2016

Μαρία

Είναι περασμένα μεσάνυχτα και στον χώρο στάθμευσης του σχολείου, μια ομάδα δασκάλων και μαθητών περιμένει με ανυπομονησία το λεωφορειάκι για το αεροδρόμιο της Λάρνακας. Είναι η αποστολή που θα εκπροσωπήσει το Π.Δ.Σ. Ταμασού στην Πολωνία, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Cool Goal.

Αντρέας

Μετά από ένα ευχάριστο ταξίδι, το αεροπλάνο έφτασε επιτέλους στην όμορφη Βαρσοβία και πιο συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο Chopin. Εκεί βρίσκονταν οι οικογένειες που θα μας φιλοξενούσαν και δάσκαλοι του σχολείου που συνεργάζονταν με το δικό μας. Εκεί, επίσης, συνάντησα για πρώτη φορά από κοντά τον Πζέμεκ, τον μικρό Πολωνό που θα με φιλοξενούσε και ο Ραφαήλ την Kaja. Οι οικογένειες που θα φιλοξενούσαν τη Μαρία και τον Αντρόνικο δεν μπόρεσαν να έρθουν.

Ραφαήλ

Φύγαμε για τα σπίτια που θα μας φιλοξενούσαν και αφού προγευματίσαμε και ξεκουραστήκαμε λιγάκι, πήγαμε στο σχολείο. Το σχολείο ήταν ένα πολύ όμορφο κτίριο με μεγάλη αυλή και γήπεδα. Οι τοίχοι ήταν πολύχρωμοι και παντού βλέπαμε τις σημαίες των χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και πανό που μας καλωσόριζαν στις δικές μας γλώσσες! Οι δάσκαλοι και τα παιδιά μας χαμογελούσαν, όποτε μας συναντούσαν και αισθανθήκαμε αμέσως πολύ άνετα.

Αντρέας

Μετά από μια μικρή τελετή γνωριμίας και καλωσορίσματος και αφού φάγαμε ψωμί και αλάτι (κυριολεκτικά, καθώς είναι πολωνικό έθιμο καλωσορίσματος) σχηματίσαμε τις ομάδες μας και με τη βοήθεια των δασκάλων ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε τις δραστηριότητές μας και να επισκεπτόμαστε τα μουσεία που είχαν δημιουργήσει οι μαθητές στους χώρους του σχολείου. Βγάσαμε φωτογραφίες με το tablet που είχε η κάθε ομάδα και μαζεύαμε πληροφορίες που θα βοηθούσαν στην έρευνά μας. Το θέμα της ομάδας του Αντρέα ήταν η αρχιτεκτονική, της Μαρίας οι παραδοσιακές στολές και του Αντρόνικου κι εμένα η παραδοσιακή μουσική.

Αντρόνικος

Μετά το γεύμα στο σχολικό εστιατόριο (τρελαίνονται εδώ για σούπες απ' ότι κατάλαβα...) πήραμε το τρένο για το Palace of Culture που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης. Το εντυπωσιακό αυτό κτίριο ήταν δώρο από τους Σοβιετικούς προς τον πολωνικό λαό και αποτελεί πόλο έλξης για όσους επισκέπτονται την ιστορική αυτή πόλη. Είναι τεράστιο, επιβλητικό και μπορείς να απολαύσεις τη θέα ολόκληρης σχεδόν της Βαρσοβίας αν ανέβεις στο παρατηρητήριο. Περπατήσαμε αρκετή ώρα γύρω από το κτίριο, βγάλαμε φωτογραφίες, ρωτήσαμε ντόπιους για πληροφορίες και απαντήσαμε στις ερωτήσεις που μας είχαν δοθεί πριν ξεκινήσουμε.

Μετά από μια κουραστική, αλλά δημιουργική μέρα, επιστρέψαμε στο σπίτι για μπάνιο, δείπνο και ύπνο.

ΤΡΙΤΗ 17/5/2016

Αντρέας

Ξύπνησα πολύ νωρίς, πριν από το ξυπνητήρι, γιατί είχα μεγάλη αγωνία για το πρόγραμμα της μέρας.

Μετά το πρωινό έδωσα στην κ. Εύα, τη μαμά του Πζέμεκ, τα δώρα που είχα φέρει από την Κύπρο γι' αυτούς. Ήταν εδέσματα και σουβενίρ του τόπου μας, αλλά και αναμνηστικά δώρα για όλη την οικογένεια. Στην κ. Εύα έφερα ένα όμορφο κόσμημα και νομίζω πως της άρεσε πολύ.

Ραφαήλ

Το πρόγευμα της ημέρας ήταν μισό πολωνικό και μισό κυπριακό. Η κυρία Donata μας σέρβιρε ένα είδος πολωνικού λουκάνικου που ονομάζεται kabanose και εγώ με την σειρά μου τους πρόσφερα να δοκιμάσουν τα κυπριακά εδέσματα που είχα πάρει μαζί μου, όπως σουσούκο, χαλούμι και τραχανά. Η Μαρία με τη Μίσια για πρωινό έφαγαν κρέπες! Yumi!

Αντρέας

Φύγαμε για το σχολείο και μόλις φτάσαμε μπήκαμε στις ομάδες για να οργανώσουμε το υλικό που είχαμε μαζέψει και για να συζητήσουμε λίγο για αυτά που θα παρουσιάζαμε την ημέρα του φεστιβάλ.

Μετά το μεσημεριανό φαγητό, πήραμε τον δρόμο για το Centre of Contemporary Art όπου είδαμε τα έργα μιας γνωστής δημιουργού από την Πολωνία. Εντύπωση μου έκανε ένα έργο με θέμα ένα σπήλαιο γύψου που είχε ανακαλυφθεί στο Μεξικό. Μόλις τελείωσε η ξενάγηση, η υπεύθυνη μας έδωσε από ένα χαρτόκουτο για να φτιάξουμε τη δική μας σπηλιά. Η δική μας ομάδα έφτιαξε μια σπηλιά που έκρυβε ένα ορυχείο, ενώ οι δασκάλες μας...πρωτοτύπησαν, φτιάχνοντας τη σπηλιά της Barbie.

Αντρόνικος

Έπειτα, και ενώ ψιλόβρεχε, πήγαμε στο κέντρο της παλιάς πόλης για να ανακαλύψουμε τοποθεσίες και μνημεία που μας είχαν δοθεί σε φωτογραφίες και να συνεχίσουμε έτσι την έρευνά μας. Μόλις τελειώσαμε πήραμε τον δρόμο της επιστροφής με το τρένο. Το απόγευμα βρεθήκαμε με τον Αντρέα και τα παιδιά που μας φιλοξενούσαν από την Πολωνία και παίξαμε. Άλλη μια μέρα είχε τελειώσει...

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5/2016

Μαρία

Ξύπνησα η ώρα 7:30. Πήγαμε στο σχολείο και ξεκινήσαμε τη μέρα μας παίζοντας ένα παιχνίδι σφουγγάρια και κουβάδες με νερό. Το παιχνίδι το οργάνωσε η κυπριακή αποστολή, εμείς δηλαδή. Η ομάδα που θα μάζευε το περισσότερο νερό στον κουβά της χρησιμοποιώντας το σφουγγάρι ήταν η νικήτρια. Το παιχνίδι ήταν φοβερά διασκεδαστικό. Η ομάδα μου νίκησε και τις δυο φορές.

Στη συνέχεια δουλέψαμε εντατικά με τη βοήθεια των δασκάλων και των άλλων παιδιών της ομάδας για να είμαστε έτοιμοι μέχρι τη μεγάλη μέρα.

Αντρέας

Την πρώτη μέρα θυμάμαι πως είχα μεγάλη αγωνία για το θέμα της επικοινωνίας. Φοβόμουν ότι θα δυσκολευόμασταν στη συνεννόηση...πώς να τα βρουν Πολωνοί, Ιταλοί, Μαγιorkέζοι, Πορτογάλοι, Ελλαδίτες και Κύπριοι; Μου φαινόταν πολύ δύσκολο. Σιγά-σιγά και όσο περνούσαν οι μέρες, έβλεπα με μεγάλη χαρά πως όταν υπάρχει διάθεση για συνεργασία και δουλειά, όλα τα εμπόδια, ακόμη και η δυσκολία στη γλώσσα, μπορούν να ξεπεραστούν. Με εικόνες, χειρονομίες, εκφράσεις ακόμη και με τη βοήθεια του google translate καταφέραμε να πούμε όλα όσα θέλαμε και να αναπτύξουμε ιδέες, σκέψεις, προβληματισμούς για όσα είδαμε και όσα έπρεπε να κάνουμε. Πολύτιμη ήταν φυσικά και η συμβολή των δασκάλων που συνεργάζονταν μαζί μας οι οποίοι με απίστευτη υπομονή και δημιουργική διάθεση ήταν πάντα στο πλευρό μας. Στον κύριο Joao μάλιστα μάθαμε και ένα σωρό κυπριακές λέξεις και σκάσαμε στα γέλια κάθε φορά που τις χρησιμοποιούσε!

Αντρόνικος

Το απόγευμα της Τετάρτης πήγαμε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και εντυπωσιαστήκαμε όταν ένα καθηγητής εκεί μας έδειξε πως βγάζουν 3d φωτογραφίες με λέιζερ κι άλλα πολλά. Δεν πολυκαταλάβαμε πως γινόταν, αλλά είχε πλάκα. Ακολούθησε επίσκεψη στο τεράστιο πάρκο Λαζιένκι, όπου εκτός από τους καταπράσινους κήπους με τις λίμνες, τα παγόνια και τις πασχαλιές, θαυμάσαμε το άγαλμα του σπουδαίου δημιουργού Σοπέν και ολοκληρώσαμε την πέμπτη μας έρευνα στις πολυτελείς αίθουσες ενός μουσείου που φιλοξενούσε γλυπτά και πίνακες.

Αφού φάγαμε λαχταριστές βάφλες και παγωτά επιστρέψαμε στο σπίτι. Επειδή ήταν ακόμη νωρίς, βρεθήκαμε το απόγευμα με τον φίλο μου τον Αντρέα, ήρθε στο σπίτι του Καμίλ που με φιλοξενούσε και παίξαμε επιτραπέζια και PS4. Ο Ραφαήλ μαζί με την οικογένεια που τον φιλοξενούσε παρακολουθήσαμε τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Liverpool εναντίον της Σεβίλλης για το Europa League και η Μαρία μαζί με τη Μίσα το βράδυ πήγαν στο σπίτι μιας φίλης της και πέρασαν πολύ ωραία.

ΠΕΜΠΤΗ 19/5/2016

Μαρία

Ξύπνησα νωρίς, γιατί έπρεπε να πάω γρήγορα στο σχολείο. Το πρόγραμμα της μέρας περιλάμβανε μια μεγάλη εκδρομή στην πόλη Lowicz, η οποία παλιά ήταν η πρωτεύουσα της Πολωνίας.. Η Μίσα δεν ήρθε μαζί μου, γιατί πήγε σε έναν αθλητικό διαγωνισμό.

Στην αρχή πήγαμε σε ένα εντυπωσιακό μουσείο με ξύλινα ανθρωπάκια που γύριζαν γύρω γύρω με μουσική. Το μουσείο αυτό ήταν ιδιωτικό και τα ανθρωπάκια χειροποίητα, φτιαγμένα από την οικογένεια στην οποία ανήκε το μουσείο. Εκατοντάδες ξύλινα ανθρωπάκια παρέλασαν μπροστά μας.

Αντρόνικος

Μετά πήγαμε σε ένα άλλο ενδιαφέρον μουσείο, ένα αλλιώτικο μουσείο. Το μουσείο αυτό δε βρίσκεται ανάμεσα σε τέσσερις τοίχους, αλλά πρόκειται για μια τεράστια έκταση γης με παραδοσιακά σπιτάκια που στο εσωτερικό τους παρουσιάζονται τα παραδοσιακά έπιπλα, υφάσματα, σκεύη, ρούχα κλπ των Πολωνών. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει πίσω στον χρόνο και να δει πως ήταν η καθημερινή ζωή και οι εργασίες στις αγροτικές περιοχές της Πολωνίας. Στον ίδιο χώρο υπήρχε και εκκλησία, ακόμη και ένας ανεμόμυλος! Ύστερα πήγαμε σε μια πολύ ωραία και μεγάλη εκκλησία και ένα μουσείο ιστορίας.

Ραφαήλ

Στο Lowicz άλλαξα τα λεφτά μου σε zlotys, που είναι το νόμισμα της Πολωνίας, και αγόρασα σουβενίρ για την οικογένεια μου από ένα ωραίο κατάστημα που ήταν σε μια όμορφη πλατεία στο κέντρο της πόλης.

Το απόγευμα, και αφού ολοκληρώσαμε τις επισκέψεις μας, πήγαμε σε ένα πολύ γραφικό εστιατόριο, που ήταν χωμένο μέσα στο δάσος, για φαγητό. Εκεί έφαγα ντοματόσουπα, μου άρεσε πολύ. Παίξαμε έξω στον παιδότοπο του εστιατορίου και έπειτα επιστρέψαμε στη Βαρσοβία. Εκείνη την μέρα πήγαμε σπίτι η ώρα 11:00!!!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/5/2016

Αντρέας

Προτελευταία μέρα πριν από την αναχώρηση...Περνώ πολύ όμορφα, έχω όμως αρχίσει να νοσταλγώ τους δικούς μου.

Φτάνοντας στο σχολείο πιάσαμε αμέσως δουλειά για να ολοκληρώσουμε το τελικό project. Λίγο πριν το μεσημέρι, διακόψαμε για να επισκεφθούμε τον δήμαρχο της περιοχής. Μόλις φτάσαμε στο δημαρχείο, μας πήγαν σε μια μεγάλη αίθουσα και εκεί μας υποδέχτηκε ο δήμαρχος. Μας μίλησε για την περιοχή και μας πρόσφερε γλυκά και δωράκια. Βγάλαμε αναμνηστικές φωτογραφίες και επιστρέψαμε στο σχολείο για μεσημεριανό και εντατική δουλειά, καθώς όλα έπρεπε να είναι έτοιμα μέχρι το απόγευμα.

Αντρόνικος

Μετά το σχολείο πήγαμε σπίτι και κάναμε τις απαραίτητες προετοιμασίες για το πάρτι που θα είχαμε. Στο τηλέφωνό μου βρήκα 13 μηνύματα και 5 κλήσεις από τον Αντρέα Πισσαρίδη. Όλοι ήρθαν στο πάρτι. Παίζαμε στο τραμπολίνο και κάποιος χτύπησε την μύτη μου, έτρεχε πολύ αίμα. Τέλος, παίξαμε νεροπόλεμο. Φάγαμε φαγητό που εμείς οι ίδιοι ψήσαμε στη φωτιά και μετά πήγαμε για ύπνο.

Μαρία

Εγώ την Παρασκευή πήγα μαζί με την οικογένεια της Μίσια στην παλιά πόλη. Εκεί φάγαμε δείπνο και παγωτό. Ακολούθως, πήγαμε σε μια εκδήλωση που είχε σιντριβάνια με φωτά. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Επιστρέψαμε στο σπίτι και πήγα για ύπνο στις 11:00μ.μ..

Ραφαήλ

Σήμερα ήταν η καλύτερη μέρα. Όταν τελειώσαμε το σχολείο παραγγείλαμε πίτσα και παίξαμε πινγκ πονγκ. Ύστερα ήρθαν οι φίλοι μας από το σχολείο ο Pablo και ο Stasheck. Πήγαμε βόλτα με τα ποδήλατα. Έπειτα πήγαμε στο σπίτι των γειτόνων της Kaja. Η οικογένεια είχε δύο παιδιά, τον Antek και τον Alek, παίξαμε μαζί και περάσαμε υπέροχα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/5/2016

Αντρέας

Το Σάββατο η μέρα ήταν ηλιόλουστη και ζεστή. Φαίνεται πως ο καιρός θα μας έκανε το χατίρι και θα έκανε τη μέρα τέλεια για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε όλα αυτά που ετοιμάσαμε.

Από νωρίς είχε στηθεί μια εξέδρα και μουσική έπαιζε από τα μεγάφωνα. Παντού κόσμος, γέλια και ψήστες που ετοιμάζαν λουκάνικα και άλλες λιχουδιές. Το φεστιβάλ ξεκίνησε και οι ομάδες με σειρά παρουσίαζαν όλα όσα ετοιμάζαν τόσες μέρες. Εργασίες, ζωγραφιές, κατασκευές, μικρές θεατρικές παραστάσεις, τραγούδια και χοροί από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα

παρουσιάστηκαν στο κοινό. Ξεδιπλώσαμε τα ταλέντα μας, γελάσαμε με την ψυχή μας και εισπράξαμε το πιο θερμό χειροκρότημα των καλεσμένων μας!

Ραφαήλ

Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα. Ξυπνήσαμε και πήγαμε στο φεστιβάλ, όπου όλες οι ομάδες παρουσίασαν την δουλειά τους. Εμένα μου άρεσε πολύ, γιατί έπαιξα μπουζούκι και όταν τελείωσα συγκινήθηκα πολύ, γιατί η οικογένεια της Kaja με χειροκρότησαν και φώναξαν: «Μπράβο Ραφαήλ»!

Μαρία

Στο φεστιβάλ θα παρουσιάσαμε το πρότζεκτ μας που ετοιμάζαμε όλη την εβδομάδα. Σε αυτό μας βοήθησαν μερικές δασκάλες από την Ιταλία και την Ιρλανδία. Πέρασα πολύ ωραία.

Όταν τελείωσε το φεστιβάλ πήγαμε σπίτι. Είχα πολλή ώρα για ξεκούραση. Η ώρα 7:00 πήγα με την οικογένεια της Μίσια στην παλιά πόλη για να την αποχαιρετήσω. Πριν φύγουμε μου έδωσαν κάποια δώρα για μένα και την οικογένειά μου.

Ραφαήλ

Το απόγευμα του Σαββάτου πήγαμε με την οικογένεια της Kaja σε ένα εστιατόριο. Εκεί πήραμε ακόμα μια γεύση από πολωνικό φαγητό. Αργότερα επισκεφτήκαμε το άλογο της Kaja, την Quita. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την φιλοξενία της οικογένειας και την πολλή αγάπη που μου έδειξαν.

Αντρόνικος

Εμείς πήγαμε στο σπίτι παίξαμε νεροπόλεμο και μετά πήγαμε για να αγοράσουμε σουβενίρ. Τέλος, πήγαμε στο αεροδρόμιο για το ταξίδι της επιστροφής. Ήμουν πολύ λυπημένος. Τους αποχαιρετήσαμε και φύγαμε.

Αντρέας

Η ώρα της αναχώρησης πλησίαζε και είχα να ετοιμάσω τη βαλίτσα μου. Τη γέμισα με τα ρούχα μου, με τα όμορφα δώρα του Πζέμεκ και με υπέροχες αναμνήσεις...Αισθανόμουν περίεργα. Σίγουρα χαιρόμουν που θα επέστρεφα στην οικογένειά μου, ένιωθα όμως και λύπη που πέρασαν τόσο γρήγορα οι μέρες και θα άφηνα την Πολωνία και τους καινούριους φίλους που απέκτησα εδώ.

Μαρία

Η ώρα 8:30 πήγαμε στο αεροδρόμιο και βρήκαμε τους άλλους. Αποχαιρέτησα την οικογένεια που με φιλοξενούσε και πήγαμε να κάνουμε το check in. Ενώ περιμέναμε, επισκεφθήκαμε τα καταστήματα μέσα στο αεροδρόμιο. Ήθελα να πάμε σε κατάστημα σουβενίρ, γιατί δεν είχα πιάσει τίποτα για ενθύμιο.

Η ώρα 10:00μ.μ μπήκαμε στο αεροπλάνο και στις 3:30 τα ξημερώματα της Κυριακής φτάσαμε στην Κύπρο. Εκεί μας περίμενε λεωφορείο. Η ώρα 5:00 πήγαμε στο σχολείο , όπου μας περίμεναν οι γονείς μας. Ήμασταν κουρασμένοι, αλλά χαρούμενοι για όσα ζήσαμε σε αυτήν την αξέχαστη εμπειρία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ/ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Αντρόνικος

Πέρασα πολύ ωραία. Μέχρι τώρα ήταν η 2^η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Θα ήθελα πολύ να το ξανακάνω. Η Πολωνία είναι τέλεια. Είναι ολοπράσινη και δεν θα βρεις ούτε ένα σκουπίδι. Όλα τα σπίτια είναι τεράστια και τα περισσότερα έχουν τραμπολίνο και γρασίδι. Η οικογένεια που με φιλοξένησε μου έδειξε αγάπη και θα ήθελα να ξαναπάω και να μας επισκεφθούν και εκείνοι. Ένωσα λύπη όταν όλο αυτό το όμορφο ταξίδι τελείωσε.

Ραφαήλ

Τα συναισθήματα μου πολλά και ανάμεικτα. Η χαρά διαδεχόταν την κούραση. Ο ενθουσιασμός έσβηνε την βαρεμάρα κάποιων στιγμών. Η ανυπομονησία, η αγωνία, η περιέργεια για το τι θα βρω μπροστά εξαφανίζονταν και έδιναν τη θέση τους στο θαυμασμό, την ανακούφιση, την ευχαρίστηση. Κάποιες στιγμές νοσταλγούσα το σπίτι μου, αλλά σύντομα η περιπέτεια που ζούσα με παρέσερνε και ξεχνιόμουν. Αυτά που μου έκαναν εντύπωση από το ταξίδι ήταν η φιλοξενία που μου πρόσφερε η οικογένεια, τα παραδοσιακά φαγητά που δοκιμάσαμε, τα υπέροχα αξιοθέατα της Βαρσοβίας. Ακόμη μου άρεσαν τα καταστήματα αναμνηστικών δώρων, τα διάφορα μεταφορικά μέσα και τέλος, το ότι η οικογένεια μου φέρθηκε σαν να είμαι μέλος της Έζησα μια όμορφη περιπέτεια.

Μαρία

Νιώθω πολύ τυχερή που μπόρεσα και πήγα στην Πολωνία. Επίσης νιώθω χαρά και ενθουσιασμό, γιατί είδα πολλά μνημεία και γνώρισα πολύ κόσμο. Πέρασα παρά πολύ ωραία! Αν μου δινόταν η ευκαιρία να ξαναπήγαινα στην πανέμορφη Πολωνία θα δεχόμουν. Ήταν μια μοναδική εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ!

Αντρέας

Πριν από το ταξίδι αισθανόμουν αγωνία και άγχος, ίσως και λίγο φόβο. Θα είχαμε καλό ταξίδι; Θα ήταν φιλική η οικογένεια που θα με φιλοξενούσε; Πώς θα ήταν το σχολείο, τα παιδιά των άλλων αποστολών, ο κόσμος γενικά; Άραγε τα ρούχα μου θα ήταν αρκετά ζεστά; Μόλις όμως φτάσαμε και η κυρία Ewa (η μαμά του Πζέμεκ) με έσφιξε στην αγκαλιά της, όλοι οι φόβοι μου χάθηκαν. Ήξερα ότι θα περνούσα τέλεια! Όλες τις μέρες της παραμονής μας στην Πολωνία αισθανόμουν μεγάλο ενθουσιασμό και

ικανοποίηση για όσα μάθαινα και όσα δημιουργούσα παρέα με την ομάδα μου. Η τελευταία μέρα δε, ήταν και η πιο περίεργη. Από τη μια ένιωθα χαρά που θα γύριζα στο σπίτι μου, ταυτόχρονα όμως είχα έναν κόμπο στον λαιμό για όσα θα άφηνα πίσω...

Ήταν μια εμπειρία που σίγουρα θα μου μείνει αξέχαστη και δεν μιλώ μόνο για το γεγονός πως ταξίδεψα σε μια ξένη χώρα. Σίγουρα είναι ωραίο να γνωρίζεις άγνωστους τόπους και να μαθαίνεις πράγματα για την ιστορία, τον πολιτισμό και τη ζωή ενός άλλου λαού. Ήταν όμως και κάτι παραπάνω. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω παιδιά άλλων χωρών και να κατανοήσω κάπως πώς ζουν, πώς σκέφτονται και πώς δουλεύουν οι συνομήλικοί μου σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Είχα επίσης την τύχη να φιλοξενηθώ από μια ζεστή, υπέροχη οικογένεια που με αγκάλιασε και με φρόντισε μια βδομάδα σχεδόν. Δεν θα άλλαζα τίποτα από όλα όσα έζησα αυτές τις μέρες στην Πολωνία.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σχολείο μας, στους δασκάλους-συνοδούς μας και ειδικά στη συντονίστρια του προγράμματος κ. Φρόσω, που έδωσαν σε όλους εμάς την ευκαιρία να γίνουμε μέλη αυτής της μεγάλης οικογένειας που ονομάζεται Erasmus+ Cool Goal. Ελπίζω κάποτε να ξαναζήσω μια ανάλογη εμπειρία!