

## **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus plus – COOL GOAL**

### **ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 21-29/2/2016**

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η πρώτη κινητικότητα μαθητών σε σχολείο της σύμπραξης. Επισκεφτήκαμε το σχολείο στην πόλη της Marinha Grande στην Πορτογαλία. Στο συγκεκριμένο ταξίδι έλαβαν μέρος οι Αντρέας Πισσαρίδης, Αντρέας Ξενοφώντος, Νικόλας Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνα Αντρέου, μαθητές της Στ΄τάξης και οι Φρόσω Καμπάνη και Λουίζα Χατζηθωμά, εκπαιδευτικοί του σχολείου μας.

Τα παιδιά επιστρέφοντας από το ταξίδι παρουσίασαν τις εμπειρίες στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου.

#### **ΚΥΡΙΑΚΗ 21/2/2016**

##### **Νικόλας:**

Επιτέλους, η μέρα που περίμενα τόσο καιρό έφτασε! Θα ταξίδεψα με το πρόγραμμα ERASMUS plus στην Πορτογαλία! Όσο πλησίαζε αυτή η μέρα είχα πολύ άγχος και αγωνία αλλά και μεγάλο ενθουσιασμό! Δεν ήξερα αν η οικογένεια που θα με φιλοξενούσε θα μου έδειχνε αγάπη...γιατί δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να μείνεις σε ξένο σπίτι και μάλιστα στο εξωτερικό! Από την άλλη όμως, το είχα βάλει στόχο στην αρχή της χρονιάς να συμμετέχω σε αυτό το ταξίδι. Είχα μεγάλο ενθουσιασμό που θα γνώριζα νέα μέρη, θα έκανα καινούριους φίλους και θα αποκτούσα νέες εμπειρίες.

##### **Κωνσταντίνα:**

Μαζευτήκαμε όλοι στο σπίτι της κ. Φρόσως με ανυπομονησία. Ξεκινήσαμε κατά τις 3:45 το πρωί για το αεροδρόμιο της Πάφου. Πέρασε αρκετή ώρα στο αυτοκίνητο αλλά επιτέλους φτάσαμε! Ζυγίσαμε τις τσάντες μας και ξεκινήσαμε για Λονδίνο! 5 ώρες ταξίδι! Κουράστηκα λίγο, ήμουν και αγχωμένη. Ήταν το πρώτο μου ταξίδι οπότε δικαιολογούμαι κάπως, αλλά στο τέλος το διασκέδασα!

##### **Αντρέας Πισσαρίδης:**

Το αεροπλάνο ξεκίνησε με λίγη καθυστέρηση για το Λονδίνο. Τελικά αυτή η καθυστέρηση μας στοίχησε 10 ώρες αναμονής. Χάσαμε το αεροπλάνο από Λονδίνο-Λισαβόνα και έπρεπε να περιμένουμε το επόμενο από Λονδίνο-Πόρτο. Όλες αυτές τις ώρες ο καναπές του *Costa coffee* έβγαλε τρύπες από το πολύ 'καθισί'. Οι δασκάλες ήταν αγχωμένες, ενώ εμείς μέσα στην τρελή χαρά! Το αεροδρόμιο του Λονδίνου ήταν παραμυθένιο! Παντού μαγαζιά, εστιατόρια και καφετέριες .

##### **Αντρέας Ξενοφώντος:**

Όταν έγινε περίπου 19:30 το απόγευμα προχωρήσαμε για να μας ζυγίσουν τις βαλίτσες και πάλι. Ευτυχώς αυτή την φορά δεν χάσαμε την πτήση. Άλλωστε φύγαμε πιο γρήγορα για να μην έχουμε προβλήματα και πάλι. Κάναμε όλες τις διαδικασίες και πήγαμε στα αφορολόγητα. Ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος με τα

αφορολόγητα, καμία σχέση με της Κύπρου. Μπήκαμε στο αεροπλάνο και πάλι και περιμέναμε περίπου 2 ώρες για να φτάσουμε στο αεροδρόμιο στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Όταν φτάσαμε, μας περίμενε στο αεροδρόμιο η οικογένεια του Diogo που θα φιλοξενούσε τον Αντρέα Πισσαρίδη. Ήρθε με ένα αυτοκίνητο η μαμά του Diogo και με άλλο αυτοκίνητο ο πατέρας του και μας πήραν στη πόλη Μαρίνα Γκράντε. Εκεί μας περίμεναν οι οικογένειες οι που θα μας φιλοξενούσαν.

## **ΔΕΥΤΕΡΑ 22/2/2016**

### **Αντρέας Πισσαρίδης:**

Ξύπνησα η ώρα 10:30 και πήγαμε στο σχολείο η ώρα 11:00. Η οικογένεια που με φιλοξενούσε από την πρώτη στιγμή μου άρεσε πολύ. Ήταν όλοι τους πολύ φιλόξενοι, ευγενικοί και φιλικοί. Ο Ντιόκο είναι πραγματικά μια «φατσούα»! Δέσαμε από την αρχή και πίστεψα ότι βρήκα έναν νέο φίλο, έναν αδερφό! Η μαμά Έλια μας πήρε στο σχολείο.

### **Νικόλας:**

Πρωτόγνωρη εμπειρία να ξυπνάς στην Πορτογαλία, με σύμβολο της χώρας τον κόκορα και τόσο μακριά από τους γονείς μου! Δεν χόρτασα καθόλου ύπνο... Ήταν η πρώτη μέρα στο σχολείο όπου μας έκαναν μίαν έκπληξη. Ένα θερμό καλωσόρισμα!!

### **Αντρέας Ξενοφώντος:**

Πήγα στο σχολείο του Marcelo. Ήταν πολύ διαφορετικό και μεγαλύτερο από το δικό μου. Την πρώτη ώρα πήγαμε στην αίθουσα μουσικής για μάθημα. Εκεί, οι μαθητές έκαναν πρόβες τα τραγούδια που θα έπαιζαν για το καλωσόρισμα. Γνωρίστηκα με πολλούς συμμαθητές του Marcelo την πρώτη μέρα. Ύστερα πήγαμε σε μια αίθουσα που οι μαθητές του σχολείου παρουσίασαν κάποια τραγούδια για να μας καλωσορίσουν. Το σχολείο τους ήταν δημοτικό και γυμνάσιο μαζί. Μετά από το καλωσόρισμα βγήκαμε διάλειμμα.

### **Κωνσταντίνα:**

Η ώρα 9:30 πήγαμε στο σχολείο και κάναμε διάφορες δραστηριότητες. Γνωρίστηκα με τις φίλες της Μαριάννας και αρχίσαμε να κάνουμε παρέα όλες μαζί.

### **Νικόλας:**

Αργότερα το απόγευμα, πήγαμε σε ένα εργοστάσιο κατασκευής γυαλιού όπου είχε και μουσείο. Στο μουσείο εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με ένα τεράστιο ποτήρι κρασιού. Επίσης ενθουσιάστηκα που έφτιαχναν μπροστά στα μάτια μας μικρά μπιμπιλέο και άλλα. Αγόρασα ένα γυάλινο σκαντζοχοιράκι για την μητέρα μου.

### **Αντρέας Πισσαρίδης:**

Πρώτη φορά είδα πώς κατασκευάζεται το γυαλί και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Επιστρέψαμε στο σχολείο για φαγητό και παιχνίδι. Σχολάσαμε στις 5:30 μ.μ. Στην Πορτογαλία τα μαθήματα τέτοια ώρα τελειώνουν. Το απόγευμα συνόδευσα τον

Ντιόκο στην προπόνηση του ποδοσφαίρου. Ο προπονητής με άφησε να παίξω και μάλιστα έβαλα και κυπριακό γκολ σε πορτογαλικό τέρμα!

#### **Κωνσταντίνα:**

Μας πήρε η μητέρα της Μαριάννας και πήγαμε στο σπίτι στις 5:30 το απόγευμα. Εκεί γνώρισα και τον δίδυμο αδερφό της Μαριάννας που τον έλεγαν Miguel. Για πρώτη μέρα ήταν πολύ ωραία!

#### **ΤΡΙΤΗ 23/2/2016**

#### **Κωνσταντίνα:**

Το πρωί πήγαμε στο σχολείο. Αργήσαμε λίγο, ευτυχώς όμως προλάβουμε πάνω στην ώρα. Στη αρχή παίξαμε ένα παιχνίδι γνωριμίας. Ήταν πολύ διασκεδαστικό!

#### **Αντρέας Ξενοφώντος:**

Στο σχολείο κάναμε διάφορα παιχνίδια με τα παιδιά του ERASMUS. Όταν τελειώσαμε πήγαμε διάλειμμα και τότε είναι που γνώρισα πολλά παιδιά του σχολείου. Γνωρίστηκα και με κάποια κορίτσια και αγόρια από το γυμνάσιο. Μιλούσαμε, ο χρόνος πέρασε, και μας ήθελαν οι δάσκαλοι μας. Φτιάξαμε κάποιες μικτές ομάδες με παιδιά από διάφορες χώρες. Εγώ ήμουν στην blue team μαζί με τον Marcelo.

#### **Νικόλας:**

Χωριστήκαμε σε ομάδες που αποτελούνταν από επτά μαθητές από διαφορετικές χώρες και δύο δασκάλες! Η μία μαθήτριά και η μία δασκάλα στην ομάδα μου ήταν από την Ελλάδα και έτσι επιτέλους μίλησα και τη γλώσσα μου. Αυτό μου άρεσε πολύ και ξεπέρασα αρκετά το άγχος που είχα για την ομαδική εργασία. Φυσικά μιλούσαμε αγγλικά όλη την ώρα, εκτός από λίγες μόνο στιγμές. Το σχολείο ήταν πραγματικά τεράστιο με πολλές αίθουσες διδασκαλίας και ένα εστιατόριο το Para Tud. Εκεί τρώγαμε όλες τις ημέρες, αφού το σχολείο τελείωνε στις 5:30 μ.μ.

#### **Αντρέας Πισσαρίδης:**

Μετά το μεσημέρι πήγαμε επίσκεψη σε μια παραλιακή πόλη, την Nazare. Μπήκαμε σε τελεφερίκ και είδαμε την πόλη από ψηλά. Το τελεφερίκ μας μετέφερε σε ένα χωριό πάνω στο βουνό. Οι κάτοικοι χρησιμοποιούν το τελεφερίκ καθημερινά στις μετακινήσεις τους. Δεν είναι εντυπωσιακό;

#### **Νικόλας:**

Από εκεί αντικρίσαμε τον Ατλαντικό ωκεανό! Είχε μια θέα που σου έκοβε τη ανάσα! Φαντάζομαι πόσο όμορφο θα ήταν το ηλιοβασίλεμα από εκεί και εύχομαι να μπορέσω να ξαναπάω για να το δω!

#### **Αντρέας Πισσαρίδης:**

Στη συνέχεια, επισκεφθήκαμε έναν πολύ ψηλό φάρο και ανεβήκαμε μέχρι τον τελευταίο όροφο. Τελείωσε και η δεύτερη μέρα με παιχνίδι ποδοσφαίρου και

playstation στο σπίτι του Ντιόκο. Γνώρισα και τους θείους του Ντιόκο και τους κέρασαμε πίτσα. Τους κέρασα κι εγώ όλα τα κυπριακά εδέσματα που τους πήρα, λούντζα, χοιρομέρι, ψαμαρέλα, χαλλούμι και ενθουσιάστηκαν. Η Κύπρος τους κέρδισε γευστικά!

### **Νικόλας:**

Πραγματικά άρχισα να περνώ καταπληκτικά, σαν όνειρο που δεν ήθελα να τελειώσει. Πάντα δίπλα μου είχα τον Τόμαζ, τον καινούριο μου φίλο από την Πορτογαλία που γίναμε και συγκάτοικοι αφού μοιραζόμασταν το ίδιο δωμάτιο. Ο Τόμαζ μου έδειχνε όλες τις μέρες πολλή αγάπη το ίδιο και η όλη η οικογένειά του. Μέχρι και η γιαγιά του ήρθε να με παραλάβει από το σχολείο... Έκαναν τα πάντα για να περνώ καλά!!

## **ΤΕΤΑΡΤΗ 24/2/2016**

### **Αντρέας Ξενοφώντος:**

Η τρίτη μέρα ήταν η καλύτερη γιατί είχα τα γενέθλιά μου. Η οικογένεια μου είχε χρόνια πολλά και φάγαμε το πρωινό μας. Όταν άνοιξα το τηλέφωνο μου δεν μπορούσα να δω κάτι άλλο εκτός από χρόνια πολλά. Πήγαμε στο σχολείο, όλοι μου είπαν χρόνια πολλά και ύστερα κάναμε κάποιες δραστηριότητες και παιχνίδια.

### **Νικόλας:**

Ήταν η 3<sup>η</sup> μέρα στο σχολείο και πήγα στην ομάδα μου όπου είχα μια τέλεια εμπειρία. Μας έβαλαν μουσική και χορέψαμε στα πλαίσια ενός παιχνιδιού γνωριμίας. Χωριστήκαμε σε δυάδες και αρχίσαμε τον χορό. Στόχος του παιχνιδιού ήταν να «σπάσει ο πάγος» και να γνωριστούμε όλοι καλύτερα! Πέρασα καταπληκτικά!! Πλέον ήθελα μεταγραφή σε αυτό το σχολείο!

Στην συνέχεια παίξαμε κινήγι θησαυρού στην πόλη Μαρίνα Γκράντε. Κρατούσαμε ένα κινητό και διαβάζαμε τις ερωτήσεις. Όταν βρίσκαμε την απάντηση τρέχαμε στην σωστή κατεύθυνση. Είχε πάρα πολλή πλάκα, απίστευτο γέλιο και πειράγματα, ακόμα κι όταν μία Πορτογαλίδα πάτησε τα κορδόνια μου και σωριάστηκε στο πάτωμα. Η ομάδα μου, η «Πορτοκαλί», ήρθε δεύτερη ανάμεσα από πολλές ομάδες!

### **Αντρέας Πισσαρίδης:**

Το απόγευμα μας ήταν ελεύθερο. Μαζί με όλη την οικογένεια, τον Αντρέα, τον Μαρσέλλο, τον Ράφαελ και τον Κάρλο πήγαμε σε πίστα με go Karts. Τέτοια εμπειρία δεν ξαναέζησα! Οδηγούσαμε μέσα στα νερά, γίναμε μούσκεμα, αλλά το διασκεδάσαμε!

### **Κωνσταντίνα:**

Ευτυχώς σήμερα το απόγευμα μας είναι ελεύθερο! Πήγαμε στο σχολείο, παίξαμε παιχνίδια και κάναμε παρουσιάσεις. Αυτό ήταν όλο το πρωί... μετά φύγαμε από το σχολείο και το βραδύ είχε ένα πρόγραμμα με περπάτημα άλλα εμείς δεν πήγαμε επειδή έβρεχε. Πήγαμε όμως για να ψωνίσουμε. Τα εμπορικά τους κέντρα ήταν πολύ μεγάλα.

## **Νικόλας:**

Το βράδυ συμμετείχα, με όλη την οικογένεια του Τομάζ, σε βραδινό περίπατο στη γειτονική πόλη Λειρία όπου ο καθένας μπορούσε είτε να τρέξει είτε να περπατήσει μέσα στην πόλη! Στον περίπατο αυτό ήταν και όλοι οι δάσκαλοι από το πρόγραμμα Erasmus. Το καταπληκτικό σε αυτή την βραδιά ήταν ότι κρατούσα με περηφάνια την Κυπριακή Σημαία!

## **ΠΕΜΠΤΗ 25/6/2016**

### **Αντρέας Πισσαρίδης**

Η Πέμπτη ήταν η μέρα των επισκέψεων. Με όλα τα παιδιά του προγράμματος επισκεφθήκαμε πρώτα το μοναστήρι Batalha. Ήταν πολύ εντυπωσιακό, γιατί ήταν πολύ μεγάλο, γεμάτο με σκαλιστές διακοσμήσεις, όμορφο με πελώριο κήπο και σιντριβάνι. Στην είσοδο υπήρχε ένα πέτρινο άγαλμα ενός στρατιώτη και ένα μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Μου έκανε εντύπωση που μια κοπέλα στρατιωτίνα ήταν στη φρουρά του μνημείου και έμεινε ακίνητη για μία ώρα. Μετά επισκεφθήκαμε έναν χώρο μάχης και είδαμε όπλα και πανοπλίες.

## **Νικόλας:**

Ακολούθως, πήγαμε σε ένα χωριό, το Obidos, που ήταν πολύ γραφικό με στενά και πλακόστρωτα δρομάκια. Το χωριό είχε παλιά σπίτια με όμορφες περιφραγμένες αυλές. Μου έκανε εντύπωση το τεράστιο τοίχος που περικύκλωνε το χωριό.

### **Αντρέας Ξενοφώντος:**

Καθόλη τη διάρκεια του παιχνιδιού συλλέγαμε διάφορες πληροφορίες από όλα αυτά τα αξιοθέατα γιατί στο τέλος θα τις χρειαζόμασταν στην τελική μας εργασία όπου, σε ένα μεγάλο χαρτόνι, θα ετοιμάζαμε κάποιες πληροφορίες που θα είχαν σχέση με ένα σημαντικό αξιοθέατο κάθε χώρας.

### **Αντρέας Πισσαρίδης:**

Συνεχίσαμε με επίσκεψη στο χωριό Fatima. Επισκεφθήκαμε πολλές εκκλησίες και ένα σιντριβάνι που ο πάτος του ήταν γεμάτος νομίσματα. Επιστρέψαμε αργά το απόγευμα στο σπίτι. Πήγαμε σε μια θεία του Ντιόκο και παρακολουθήσαμε ποδόσφαιρο. Προσπάθησα να μάθω κιθάρα από τον θείο του Ντιόκο. Δεν ήταν συνηθισμένη κιθάρα, αλλά μουσικό όργανο της Πορτογαλίας. Για μία ακόμη φορά ένιωθα πολύ όμορφα γιατί όλοι ήταν πολύ φιλικοί και ευγενικοί μαζί μου.

## **Νικόλας:**

Το βραδύ επιστρέψαμε στην οικογένεια! Κάτσαμε όλοι στο τραπέζι και απόλαυσα το βραδινό φαγητό! Μου έφτιαξαν το αγαπημένο μου φαγητό τα λαζάνια! Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που δεν ένιωθα καθόλου κούραση και για αυτό πήγαμε στο δωμάτιο και παίζαμε με τα παιχνίδια που έκανα δώρο στο Τομάζ. Παίξαμε τετράλιζα και jenk! Τελικά όταν πιάναμε το παιχνίδι τίποτα δεν εμπόδιζε την επικοινωνία μας, ούτε η διαφορετική γλώσσα!

## **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/2/2016**

### **Κωνσταντίνα:**

Το πρωί πήγαμε στο σχολείο και παίξαμε ένα παιχνίδι από την Ελλάδα. Το παιχνίδι ονομαζόταν Λαβύρινθος και ήταν ένα παιχνίδι εμπιστοσύνης. Μετά χωριστήκαμε σε τετράδες και παίξαμε ένα άλλο παιχνίδι επιδεξιότητας και συνεργασίας. Ήταν πολύ απολαυστικά και τα δύο.

### **Αντρέας Πισσαρίδης:**

Τελευταία μέρα στο σχολείο. Έπρεπε να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και να γίνουν οι παρουσιάσεις. Έβρεχε από το πρωί για αυτό μείναμε μέσα στο σχολείο. Κάναμε ωραία δουλειά στην ομάδα μου. Φυσικά σε αυτό βοήθησαν και οι δασκάλες μας, Λουΐζα και Εμμανουέλλα. Το δικό μας θέμα ήταν τα μέσα μεταφοράς σε όλες τις χώρες του προγράμματος.

### **Νικόλας:**

Πήγαμε στην ομάδα μας όπου κάναμε μια τεράστια ζωγραφιά πίνακα με θέμα την «εξέλιξη του Ανθρώπου». Πώς ζει ο άνθρωπος σήμερα, αλλά και πώς θα ζήσει στο μέλλον. Εγώ είχα την ιδέα που τους άρεσε όλους. Τους πέταξα στα αγγλικά τη φράση *time machine* και τους μίλησα μια «μηχανή του χρόνου» όπως την φαντάζομαι εγώ! Τους εξήγησα με λίγα λόγια ότι με αυτή τη μηχανή μπορεί κάποιος να ταξιδέψει στο παρελθόν και στο μέλλον. Στο τέλος η δασκάλα μας μοίρασε τους ρόλους και παρουσιάσαμε αφού πρώτα φάγαμε το μεσημεριανό μας.

### **Αντρέας Ξενοφώντος:**

Παρουσιάσαμε τα μεγάλα χαρτόνια με τα αξιοθέατα της κάθε χώρας. Η δική μου ομάδα η *blue team* παρουσίασε για την Κύπρο τα τείχη της Λευκωσίας και για την πύλη Αμμοχώστου.

### **Αντρέας Πισσαρίδης:**

Το πιο ωραίο κομμάτι της μέρας ήταν η ετοιμασία του βίντεο. Ντυθήκαμε καρναβαλίστικα, χορέψαμε, γελάσαμε.

### **Κωνσταντίνα:**

Όταν για εμάς ήταν διάλειμμα οι δάσκαλοι από όλες τις αποστολές ψήφισαν από τις κουκουβάγιες ποια ήθελαν να είναι η επίσημη μασκότ του προγράμματος. Ενθουσιαστήκαμε όταν μάθαμε ότι η νικήτρια κουκουβάγια ήταν μια από τις δικές μας, αυτή της Χριστίνας και της Ναυσικάς.

### **Νικόλας:**

Την ίδια μέρα κάναμε και την μεγάλη παρουσίαση του ERASMUS PROJECT που δουλεύαμε όλες τις προηγούμενες μέρες. Η δασκάλα από την Ελλάδα μας έδωσε ρόλους και παρουσιάσαμε. Κατάλαβα ότι είχα πάρει μεγάλο κομμάτι για να παρουσιάσω και αυτό με γέμισε ικανοποίηση.

### **Αντρέας Ξενοφώντος:**

Αποχαιρέτησα όλες και όλους όσους γνώρισα και πήγαμε στο σπίτι ύστερα. Η ώρα 19:30 μ.μ. ήταν το αποχαιρετιστήριο πάρτι. Ετοιμαστήκαμε και πήγαμε. Εκεί είχε και μια σχολή τυμπάνων και ένα συγκρότημα που έπαιζαν και χόρευαν παραδοσιακούς χορούς από την Πορτογαλία. Εγώ έπαιξα τύμπανα και ήταν πολύ συναρπαστικό. Μας βράβευσαν για τη συμμετοχή μας σε αυτό το πρόγραμμα και μας έδωσαν διπλώματα.

### **Νικόλας:**

Το πάρτι έγινε σε ένα άλλο σχολείο και εκεί απολαύσαμε τα παραδοσιακά φαγητά της χώρας. Επίσης παρακολουθήσαμε παραδοσιακούς χορούς και όλοι είμασταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Στο πάρτι ήταν όλοι, δάσκαλοι, παιδιά και γονείς που μας φιλοξενούσαν. Πέρασα καταπληκτικά!!

## **ΣΑΒΒΑΤΟ 27/2/2016**

### **Αντρέας Πισσαρίδης:**

Τελευταία μέρα στην Πορτογαλία. Μέρα ελεύθερη με την οικογένεια του Ντιόκο. Το πρωί παρακολουθήσαμε τον αγώνα ποδοσφαίρου του Ντιόκο. Όλοι μαζί πήγαμε στη Λισσαβόνα για βόλτα και φαγητό. Πήγαμε στο ενυδρείο της πόλης, το οποίο είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρώπη. Είδα ψάρια και ζώα της θάλασσας που δεν έχω ξαναδεί παρά μόνο σε βιβλία. Θαύμασα τον καρχαρία, τους πιγκουίνους, τους κάστορες και τα σαλάχια.

### **Αντρέας Ξενοφώντος:**

Το Σάββατο ήταν η χειρότερη μέρα γιατί θα έφευγα. Ξυπνήσαμε, φάγαμε το πρόγευμα μας και ετοιμαστήκαμε για να πάμε όχι στο σχολείο αυτή τη φορά αλλά στη Λισαβόνα. Μείναμε σε ένα σπίτι φίλων της οικογένειας γιατί η πτήση την Δευτέρα ήταν πολύ νωρίς και θα έπρεπε να ξυπνήσω η ώρα 3:00 το πρωί για να με πάρουν οι γονείς του Marcelo στο αεροδρόμιο. Όταν πήγαμε Λισαβόνα η οικογένεια με πήρε στο ενυδρείο ψαριών και ήταν φανταστικά. Ύστερα πήγαμε σε ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο και φάγαμε. Το απόγευμα πήγαμε στο φανταστικό γήπεδο της Benfica που ήταν τέλειο και αγόρασα ένα κασκόλ της Benfica. Μετά από το γήπεδο τέλειωσαν οι βόλτες και πήγαμε στο σπίτι των φίλων της οικογένειας.

### **Κωνσταντίνα:**

Το πρωί ξυπνήσαμε όλοι για να πάμε στο ενυδρείο OCIONARIO. Ήταν μακριά αλλά άξιζε τον κόπο. Τα ψαριά ήταν πολύ μεγάλα και εντυπωσιακά. Όταν τελειώσαμε από το ενυδρείο ήταν να πάμε στο τελεφερίκ αλλά εκείνη την ώρα έκλεινε οπότε πήγαμε σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο τρεις φορές μεγαλύτερο από το δικό μας. Μετά επιστρέψαμε στη Μαρίνα Γκράντε.

## **Νικόλας:**

Το Σάββατο άρχισα να σκέφτομαι την επιστροφή που τώρα ήταν κάτι που δεν ήθελα πια! Από την μία μεριά ήθελα να δω την οικογένειά μου αλλά το ταξίδι ήταν τόσο συναρπαστικό, που δεν το χόρταινα. Εκείνη τη μέρα είχαμε ελεύθερο με τις οικογένειες. Εμείς μείναμε σπίτι με το Τόμαζ και τον αδελφό του και παίξαμε όλα τα παιχνίδια ηλεκτρονικά και επιτραπέζια! Πέρασα χαλαρά και όμορφα σαν να ήταν ένα απόγευμα στο δικό μου σπίτι. Τώρα πια το νέο σπίτι στην Πορτογαλία το ένιωθα και αυτό δικό μου! Όμως έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού! Λυπήθηκα πάρα πολύ, πιο πολύ την μητέρα του Τόμαζ που έκλαιγε για το ότι δεν μπορούσαν να με πάρουν στο αεροδρόμιο, αλλά και για το γεγονός ότι θα έφευγα...Τους αποχαιρέτησα όλους και τους ευχαρίστησα για την υπέροχη φιλοξενία που μου έδειξαν. Είναι πραγματικά μια υπέροχη οικογένεια! Εκείνο ακριβώς το βράδυ, είχα μια διαφορετική εμπειρία από τους άλλους συμμαθητές μου, αφού χρειάστηκε να αλλάξω σπίτι. Έμεινα στο σπίτι που φιλοξενούσαν την Κωνσταντίνα. Κοιμήθηκα εκεί και φύγαμε τα ξημερώματα για το αεροδρόμιο με προορισμό τη Ρώμη!

## **Κυριακή 28/2/2016**

### **Αντρέας Ξενοφώντος:**

Φτάσαμε στο αεροδρόμιο, αποχαιρέτησα τους γονείς του Marcelo και μπήκα στην γραμμή για να μου ζυγίσουν την βαλίτσα μου. Ήμουν μαζί με της δασκάλες μου και με τους συμμαθητές μου. Έγιναν και πάλι όλες οι διαδικασίες και περιμέναμε στη γραμμή για να μας ελέγξουν το εισιτήριο. Ύστερα ήρθε το λεωφορείο και μας πήρε στο αεροπλάνο. Μπήκαμε και περιμέναμε 3 ολόκληρες ώρες για να πάμε Ιταλία στη Ρώμη.

### **Νικόλας:**

Πετάξαμε με το αεροπλάνο στη Ρώμη! Αυτό το ταξίδι με γέμισε ενθουσιασμό αφού τώρα πια έμενα με την ομάδα μου την «αποστολή από την Κύπρο»! Ήταν τόσο υπέροχο το συναίσθημα που ήμασταν πια εμείς η παλιοπαρέα και οι αγαπημένες μας δασκάλες που σε όλο αυτό το ταξίδι φρόντισαν για τα πάντα ώστε περάσουμε εμείς καλά, μας πρόσεχαν και που χωρίς αυτές εμείς δεν θα ζούσαμε αυτή την μοναδική εμπειρία!

### **Κωνσταντίνα:**

Όταν φτάσαμε πιάσαμε ταξί και πήγαμε στο ξενοδοχείο που θα μέναμε. Ταχτοποιηθήκαμε και πήγαμε σε μια στάση λεωφορείου για να πάμε στη Ρώμη. Παρόλο που ο καιρός ήταν βροχερός εμείς δεν πτοηθήκαμε καθόλου!

### **Αντρέας Πισσαρίδης**

Με μετρό φτάσαμε στη φημισμένη Φοντάνα Ντι Τρέμη και ρίξαμε κι εμείς το νόμισμά μας κάνοντας μια ευχή. Να επιστρέψουμε στη Ρώμη το συντομότερο! Γίνεται Ρώμη χωρίς πίτσα; Έτσι λοιπόν δοκιμάσαμε και ιταλική πίτσα. Ψωνίσαμε τα δωράκια για την οικογένεια μας και φυσικά φάγαμε και το φημισμένο ιταλικό παγωτό! Τελευταίος σταθμός ήταν το φημισμένο Κολοσσαίο. Το είδαμε μόνο απέξω γιατί ήταν ήδη αργά



και έβρεχε. Επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο για να ζήσουμε μοναδικές στιγμές με τους δύο μου συμμαθητές. Δεν κοιμηθήκαμε όλο το βράδυ αλλά λέγαμε αστεία και γελούσαμε μέχρι τις πρωινές ώρες. Μας πήρε ο ύπνος γύρω στις 03:00 και στις 03:30 η κ. Φρόσω μας ξύπνησε για να φύγουμε. Το ταξίδι μας εδώ τελείωσε.

### **Γενικές εντυπώσεις:**

#### **Αντρέας Ξενοφώντος:**

Αυτό το ταξίδι ήταν πολύ ωραία εμπειρία για μένα και μου άρεσε πολύ. Έκανα καινούργιους φίλους και είδα μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα από την δική μου.

#### **Κωνσταντίνα:**

Αυτό το τέλειο ταξίδι ήταν γεμάτο εμπειρίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω της δασκάλες κ. Φρόσω και κ. Λουίζα που μπόρεσα κι εγώ να ταξιδέψω μαζί με τους συμμαθητές μου. Ελπίζω να ξαναδώ αυτή την υπέροχη οικογένεια και τη Μαριάννα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό ταξίδι.

#### **Νικόλας:**

Αυτό το ταξίδι ήταν υπέροχο και φανταστικό αφού έζησα μοναδικές εμπειρίες μακριά από τους γονείς μου! Πραγματικά άξιζε που έλαβα μέρος στο Πρόγραμμα Erasmus γιατί με έκανε καλύτερο σε πολλά πράγματα. Ήταν υπέροχη διοργάνωση και είχαμε απίστευτη φιλοξενία από τις οικογένειες. Στο σχολείο ήταν κάτι σαν μεγάλη γιορτή κάθε μέρα. Έκανα πολλούς φίλους, γνώρισα καλύτερα τους συμμαθητές μου και τις δασκάλες μου που ήταν τόσο καλές μαζί μας.

#### **Αντρέας Πισσαρίδης:**

Πέρασα υπέροχα, τέλεια, καταπληκτικά. Η εμπειρία ήταν ανεπανάληπτη. Η οικογένεια του Ντιόκο μου φέρθηκε άψογα. Με έκαναν να νιώθω σαν παιδί τους. Ο Ντιόκο μου φώναζε από τις πρώτες μέρες «αδερφέ» Αντρέα. Είδα, άκουσα, έμαθα καινούρια πράγματα. Από όλα όμως που βίωσα το πιο σημαντικό για μένα ήταν οι στιγμές μου με την οικογένεια του Ντιόκο. Μου λείπει ο φίλος μου Ντιόκο και όλη του η οικογένεια.

Ελπίζω κάποια στιγμή να επισκεφθώ ξανά αυτή την υπέροχη οικογένεια. Ακόμα καλύτερα αν μπορούσα κι εγώ να φιλοξενήσω τον Ντιόκο. Ευχαριστώ το σχολείο και περισσότερο τις δασκάλες μου, κ. Φρόσω και κ. Λουίζα που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία και γέμισαν το μυαλό μου με ωραίες στιγμές αλλά και λίγη περιπέτεια.