

ΟΜΑΔΑ 1: ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΣ  
ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ  
ΦΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ  
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ  
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΣΠΑΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΙΜΟΝΗ ΦΩΤΙΟΥ



ΙΟΥΝΙΟΣ 2021



Μία φορά κι έναν καιρό σε ένα σπίτι στο βουνό ζούσε ο Γιάννης. Ο Γιάννης ήταν συνεχώς λυπημένος, επειδή ήταν μόνος κι ήταν σε καραντίνα λόγω της πανδημίας. Συνεχώς έκλαιγε και κάποτε ήταν θυμωμένος και κάποτε απελπισμένος!



Του άρεσε όμως πολύ να παίρνει το πρωινό του στο μπαλκόνι και να πίνει τσάι με λεμόνι, ακούγοντας το αγαπημένο του τραγούδι. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι; Μα φυσικά το "Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι!" Ξαφνικά, καθώς σιγοτραγουδούσε το τραγούδι, είδε μια φιγούρα από μακριά να κινείται αργά και προς το μέρος του.



Σκέφτηκε να πάει λίγο πιο κοντά να δει τι ήταν, μιας και όλη μέρα ήταν κλεισμένος στο σπίτι. Όταν έφτασε αρκετά κοντά, διέκρινε ότι ήταν ένα σκυλάκι. Πήγε αμέσως κοντά του και πρόσεξε ότι ήταν σε κακό χάλι. Ήταν πεινασμένο, διψασμένο, κουρασμένο και κτυπημένο. Το καημένο!!! Ο Γιάννης αποφάσισε να το πάρει σπίτι του.



Όταν το πήρε, το έβαλε πάνω στον καναπέ και του γιάτρεψε τις πληγές του. Ύστερα, ο Γιάννης το πήρε στον κήπο και του έδωσε τροφή και νερό. Μετά το πήρε στο μπάνιο και το καθάρισε απο τις βρωμιές του. Στο τέλος, όπως καθόταν στον καναπέ, αποφάσισε να του δώσει ενα όνομα. Μετά απο λίγη σκέψη, τον ονόμασε MAX, αφού ήταν αρσενικό σκυλάκι. Έμοιαζε πολύ στον Μάγκα της Πηνελόπης Δέλτα. Περνούσε έτσι πλέον ευχάριστα τις μέρες παρέα με τον MAX. Κάθε μέρα έστελνε τον αριθμό 6 στο 8998 για να τον πηγαίνει βόλτα.

**ΟΟΗ!**



Ο Μαχ ήταν η συντροφιιά του και ο καλύτερος του φίλος. Από τότε δεν ένιωσε μοναξιά, ούτε θυμό, ούτε λύπη. Ήταν η ελπίδα του για ένα καλύτερο αύριο...