

Στα πλαίσια του μαθήματος των Ελληνικών δουλέψαμε την ενότητα της λογοτεχνίας "Επιστημονική φαντασία και εικονική πραγματικότητα". Μελετήσαμε το ποίημα της Ρένας Καρθαίου "Η αστροναύτισσα" και εντοπίσαμε την έμφυλη προκατάληψη που υπάρχει στο ποίημα, ότι δηλαδή η γυναίκα θα μπορούσε να πάει στο διάστημα μόνο ως οικοκυρά. Γράψαμε τότε τα δικά μας ποιήματα δίνοντας μια άλλη υπόσταση στη γυναίκα.

Η Αστροναύτισσα

Ρένα Καρθαίου

*Φεύγω, πάω στο φεγγάρι
με βαλίτσες κι άλλα βάρη.*

*Παίρνω και μια σκούπα τόση,
σκόνες, στάχτες να σαρώσει.*

*Είμαι εγώ νοικοκυρά
και τα θέλω καθαρά.*

*Πάω να ρίξω χώμα σάκους
σε κρατήρες και σε λάκκους.*

*Πάω αέρα, πάω νερό
και λουλούδια ένα σωρό.*

*Πάω να φτιάσω μιαν αυλή
φεγγαρίσια, στρογγυλή,*

*με πολλά μυριστικά,
γλάστρες και βασιλικά.*

*Και στη μέση θα διαλέξω
μια γαζία να φυτέψω,*

*να έχει ολάνθιστους χρυσούς,
μικροφέγγαρους ανθούς,*

που το ολόγιομο φεγγάρι

Λεξιλόγιο

σαρώνω = σκουπίζω

κρατήρες = κυκλικά ανοίγματα στην επιφάνεια της Σελήνης

γαζία = δέντρο με κίτρινα χνουδωτά, ευωδιαστά λουλούδια που σχηματίζουν τσαμπιά.

για παιδιά του θα τους πάρει.

*Κι όταν το άρωμά τους νιώσει,
μοναξιά δε θα έχει τόση.*

*Αστροναύτισσα κινάω
στο φεγγάρι για να πάω,*

*κι αφού εκεί τα συγυρίσω,
πάλι θα γυρίσω πίσω.*



Η ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΣΣΑ

Φεύγω πάω στο φεγγάρι
για διερεύνηση μεγάλη

Σκούπα μαζί μου δεν θα πάρω
μικροσκόπιο θα βάλω

Τις δουλειές αφήνω πίσω
στο φεγγάρι πάω να ζήσω



Εξωγήινους συναντώ
και στη Γη δεν ξαναπατώ

Θα φάω φαγητό, θα πιώ νερό
και θα φυτέψω λουλούδια ένα σωρό

Θα φτιάξω μίαν αυλή
φεγγαρίσια στρογγυλή,
με πολλά μυριστικά,
γλάστρες και βασιλικά

Πάρτι θα κάνουμε πολλά
με τους εξωγήινους γλέντια και χαχανητά

Αβραάμ Αβρααμίδης



Η ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΣΣΑ

Φεύγω πάω στο φεγγάρι
για διερεύνηση μεγάλη

Νέο πλανήτη να ανακαλύψω
αν δεν το κάνω να μην γυρίσω πίσω

Αφήνω τις δουλειές μου πίσω
το διάστημα να γυρίσω

Θα πάω με διαστημόπλοιο
όχι με κρουαζιερόπλοιο

Είμαι επιστήμονας σωστός
έξυπνος και εφευρετικός

Παρέα με τον Τζωρτζ, τον Έρικ και την Άννα
θα φάμε στο διάστημα καμιά μπανάνα;

Το ταξίδι θα έχει ενδιαφέρον
όμως δεν πάω στο διάστημα για το δικό μου συμφέρον!

Το να τα καταφέρω είναι στόχος δικός μου!
Άραγε θα ανακαλύψω το μυστικό του κόσμου;



Αναστασία Τομασίδου

Η ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΣΣΑ



Φεύγω πάω στο φεγγάρι
για διερεύνηση μεγάλη!

Σκούπα μαζί μου δε θα πάρω
τηλεσκόπιο θα βάλω!

Τις δουλειές αφήνω πίσω
πάω να εξερευνήσω!

Το όνειρό μου δεν θα εγκαταλείψω
και πολλά πράγματα θα ανακαλύψω!



Το διάστημα θέλω να δω
χωρίς κανένα δισταγμό!

Είμαι δυνατή και προχωρώ
Κι όταν φτάσω εκεί πάνω, θα το ρίξω στον χορό!!!

Εγώ όταν φτάσω εκεί πάνω
φασίνα δε θα κάνω!

Σαν πουλί περήφανα εγώ πετώ
γαλαξίες και πλανήτες ερευνώ!!!!

Ανδρεάνα Κυπριανού

Η ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΣΣΑ

Φεύγω πάω στο φεγγάρι
Για διερεύνηση μεγάλη

Σκούπα μαζί μου δεν θα πάρω
Μικροσκόπιο θα βάλω

Την αφήνω πίσω
Στο φεγγάρι εγώ θα ζήσω

Εξωγήινους θα βρω εγώ
Και μην νομίζετε ότι θα φοβηθώ

Φίλους θα γυρέψω
Και φεγγαρόσουπα θα μαγειρέψω

Των αμερικανών τη σημαία εγώ θα βγάλω
Και της Κύπρου μας θα βάλω

Την Κύπρο θα πεθυμήσω
Και για διακοπές πίσω θα γυρίσω

Βασιλική Αγιώτη



Η ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΣΣΑ

Φεύγω πάω στο φεγγάρι
για διερεύνηση μεγάλη

Σκούπα μαζί μου δεν θα πάρω
μικροσκόπιο θα βάλω

Τη γη αφήνω πίσω
Το φεγγάρι να εξερευνήσω

Το τηλέφωνο να φορτίσω
Φωτογραφίες να τραβήξω

Και όταν βαρεθώ
Θα πάω να κοιμηθώ!

Την άλλη μέρα θα ξυπνήσω...
τους εξωγήινους να συναντήσω

Θα φάμε πρωινό
Ωραίο και υγιεινό!



Το μεσημέρι είναι καυτό
και μπάνιο αναζητώ

Και επειδή πεινάω
τυροφέγγαρο θα φάω!

Τηλέφωνα με παίρνουν
πίσω να γυρίσω

Μα εγώ τους εξωγήινους μου
Δεν τους αφήνω πίσω!

Δήμητρα Μιχαήλ

Η ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΣΣΑ



Φεύγω πάω στο φεγγάρι
για διερεύνηση μεγάλη.

Σκούπα μαζί μου δε θα πάρω
μικροσκόπιο θα βάλω!

Τις δουλειές αφήνω πίσω
το φεγγάρι να εξερευνήσω.

Τους κρατήρες πρέπει να δω
από μικρή ήθελα να τους επισκεφθώ!

Παίρνω νερό, παίρνω φαγητό
για να αντέξω πολύ καιρό.

Πάω ένα σπίτι για να φτιάξω
και για πολύ καιρό να αράξω.

Πολλά πράγματα μικροσκοπικά
πρέπει να τα μελετήσω καλά!

Δωρίτα Γιώρκα

Η ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΣΣΑ

Φεύγω, πάω στο φεγγάρι
για διερεύνηση μεγάλη

Θα πάρω μολύβι και χαρτί,
το πιο σπουδαίο φαινόμενο της σελήνης να γραφτεί!

Είμαι γω εξερευνήτρια δυναμική
δίπλα μου έχω φίλη εμπυχωτική.

Θα πάρω μαζί μου εργαλεία καλά
για να τα κάνω όλα σε δυο λεπτά

Ένα εξωγήινο ακόμα να δω
μα τίποτα δεν θα φοβηθώ
Θα ανακαλύψω νέο γαλαξία
που θα τον ονομάσω...Αρία!

Έχω όρεξη πολλή
αλλά στ' αλήθεια θα χρειαστεί

Τέλος έχω να σας πω...
ότι η καλύτερη αστροναύτισσα θα γίνω εγώ!!!

Ζωή Παπαϊωάννου

Η ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΣΣΑ

Φεύγω πάω στο φεγγάρι
για διερεύνηση μεγάλη .

Σκούπα μαζί μου δεν θα πάρω
μικροσκόπιο θα βάλω

Τις δουλειές αφήνω πίσω
για να εξερευνήσω .

Έξι μήνες θα ταξιδεύω
Για να πάω εκεί που θέλω .

Όταν φτάσω στη Σελήνη
Το πρώτο πράγμα που θα κάνω ,

είναι να εξερευνήσω
αν υπάρχει ζωή εκεί πάνω .

Λες να μοιάζει με τυρί
ή μήπως με μαχαλεπί ;

Η Γη άραγε πώς θα φαίνεται από μακριά ;
Άραγε θα καταλάβω την Αυστρία ;

Αστροναύτισσα κινάω
στο φεγγάρι για να πάω ,

κι αφού το εξερευνήσω ,
πάλι θα γυρίσω πίσω !

Ιωάννα Παύλου

Η ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΣΣΑ

Φεύγω πάω στο φεγγάρι
για διερεύνηση μεγάλη.

Σκούπα μαζί μου δεν θα πάρω
μικροσκόπιο θα βάλω

Τις δουλειές θα αφήσω πίσω
το φεγγάρι θα εξερευνήσω ...

Την κουζίνα παρατώ
το φεγγάρι εξερευνώ !

Αστροναύτισσα είμαι εγώ
Και στον Άρη στριφογυρνώ!!!

Θα πάω να βάλω μια σημαία
σε έναν πλανήτη εκεί πέρα.

Τον πλανήτη εγώ γυρνώ
Και τις δουλειές μου παρατώ

Και αφού θα πάω εκεί και θα εξερευνήσω
ποτέ πίσω δεν ξαναγυρίζω!

Κορίνα Αθανασίου

Οι αστροναύτισσα



Φεύγω πάω στο φεγγάρι
για διερεύνηση μεγάλη.

Σκούπα μαζί μου δεν θα πάρω
μικροσκόπιο θα βάλω.

Τις δουλειές αφήνω πίσω
το φεγγάρι να εξερευνήσω.



Πάω ταξίδι μακρινό απάνω στο φεγγάρι
και δεν γυρίζω πίσω πάρτε το χαμπάρι.



Πάω στον Δία ,πάω στον Άρη
με την Παναγιά στο πλάι .



Παίρνω τροφή, παίρνω νερό,
για να μπορώ να ζω .

Σάκο στον ώμο κουβαλώ
με πυξίδα και φακό .

Ολημερίς θα ερευνώ
τον κόσμο αυτό τον μαγικό.

Κι όταν πια θα κουραστώ
Στο διαστημόπλοιο θα μπω .

Πίσω στη Γη θα ξαναρθώ
Με τους φίλους μου ν' ανταμωθώ.



Λεόντιος Πισσαρίδης

Η ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΣΣΑ

Φεύγω πάω στην σελήνη
χωρίς ούτε ένα σελίني!

Σκούπα μαζί μου γιοκ
για συντροφιά μου ένα κογιότ!

Το φεγγάρι θα εξερευνήσω
και πίσω θαρρώ δεν θα γυρίσω.

Σε γαλαξίες μακρινούς
τόπους άλλους μαγικούς.

Το μικροσκόπιο μου μπλε
μαζί με αυτό... είμαι κομπλέ

Για μελέτη πάω σοβαρή
και αν δεν πετύχει, δεν θα χω χαρεί.

Στους κρατήρες της σελήνης λαμπάκια θα βάλω θαρρώ
και θα βρω εξωγήινους ένα σωρό...

Χρήματα θα βγάλω λαμπερά

για να πετύχω στην αγορά.

Το όνομά μου παντού θα ακουστεί
κι από τον πλανητάρχη πιο πολύ θα έχω αναγνωρισθεί!

Τη Σελήνη θα κάνω τα μάτια της να τρίβει
τον εαυτό της δεν θα ξέρει έτσι όπως θα χει γίνει!

Της σελήνης τα μυστικά θα ανακαλύψω
κι όταν κουραστώ φέτες θα αλείψω...

Αστροναύτισσα είμαι με βιονικό αυτί
για την σελήνη θα ξέρω όσα κι αυτή

Στο σπίτι μου θα επιστρέψω
για να πα να μαγειρέψω

Το σπίτι μου έχω πεθυμήσει
και σε 8 μήνες θα έχω γυρίσει!

Χρυστάλλα Μοτίτη

